

STICHTING
VRIENDEN
VAN DE KERK
TE
ROZENDAAL

ZONDAG
6 oktober 15.30 u. Concert in Kerk van Rozendaal

Shura Lipovsky

Jiddische liederen en Chassidische verhalen over troost en betrokkenheid

Op 6 oktober treedt Shura Lipovsky voor ons op in de kerk van Rozendaal. Zij brengt een programma van Jidische liederen en Chassidische vertellingen.



In dit programma van Jiddische liederen en verhalen uit de mystieke joodse traditie, staat de zoektocht van de mens, met zijn vragen naar zingeving en compassie anno 2019, centraal.

De liederen zijn gedeeltelijk door Shura Lipovsky zelf geschreven. Hiermee bewerkstelligt zij dat de muzikale traditie en de idealen van de Oost Europese Jiddische cultuur weer worden voortgezet.

Wie is Shura?

De Nederlandse zangeres Shura Lipovsky verwierf tijdens haar succesvolle carrière internationale erkenning als een van de meest vooraanstaande vertolkers van het Jiddische lied. Zij heeft gedurende haar lange carrière in belangrijke concertzalen in Nederland opgetreden, zoals het Amsterdams Concertgebouw, de Kleine Komodie, het Utrechtse Vredenburg en ook buiten Nederland heeft ze veel concerten gegeven, waaronder in Brazilië, Argentinië, de V.S, Zweden, Polen, de Oekraïne etc.

Zij treedt op met eigen werken en traditioneel Jiddisch repertoire en won in 2017 een prijs in New York voor haar zelf geschreven Jiddische liederen.

Ze geeft tevens workshops en masterclasses over de hele wereld, heeft een koor in Parijs en is artistiek leider van de Summer Song School van het Jewish Musical Institute te Londen.

Voor veel mensen is het Jiddische lied onbekend terrein, maar zeker de moeite waard om eens te gaan beluisteren. Om alvast een indruk te krijgen, kunt u liederen van haar beluisteren op youtube of één van de documentaires op youtube bekijken, maar pas als u bij een concert van Shura Lipovsky zelf aanwezig bent, zult u de kracht en de schoonheid hiervan ervaren; haar interpretaties van de liederen zijn altijd spannend en hebben een speciale sfeer, die op dat moment live wordt opgebouwd; geen enkel concert is het zelfde als het voorgaande. En Shura Lipovsky blijkt behalve een mooie stem en een krachtige persoonlijkheid te hebben, ook een enorm boeiende verhalen verteller te zijn.

De begeleidende musici, Paul Prenen aan de piano en de violist Bert Vos, vertolken met hun virtuoze spel de wereld van het Jiddische lied en de sfeervolle glans van de klezmer muziek en maken van de voorstelling samen met Shura een pareltje dat u niet mag missen!