

Protestantse Kerk



Protestantse Gemeente Rozendaal

Nieuwsbrief 2019-4 Mei



Met onderstaand gebed van Stefan Paas werd de kerkenraadsvergadering van april afgesloten.

Stefan Paas is een Nederlands theoloog en publicist. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen.

In 2018 werd hij uitgeroepen tot Theoloog des vaderlands tijdens de Nacht van de Theologie.

Nachtgebed

God, ze zeggen dat u terug bent.

Er worden boeken over geschreven, dus het is zo.

Blijkbaar was u dan een tijd lang weg.

Niet overal, niet voor iedereen, maar toch wel hier bij ons.

Ook daarover is veel geschreven, dus ook dat moet wel waar zijn.

Maar ik kan niet helpen dat ik dan denk: waar was u dan die hele tijd?

‘Is hij misschien op reis?’, vroeg een profeet lang geleden. ‘Heeft hij zich afgezonderd? Roep je wel hard genoeg? Probeer het nog eens. Misschien slaapt hij.’

Dat zei hij over Baäl, toen zijn priesters zich wanhopig afvroegen waar hun god toch uithing. Hij maakte zich nogal vrolijk over mensen die zo dachten over God.

Dus als u dan inderdaad terug bent, dan blijf ik me afvragen waar u dan was.

Of kan het zijn dat we de woorden niet vonden, de tekenen niet zagen?

Vaak denk ik over u als over Nepal. Of Australië, Vuurland of Antarctica. Een ver land met woeste bergen of sneeuw Witte stranden, gletsjers en vulkanen. Een uitdagende bestemming.

Daar komt men alleen na een lange reis door verschillende tijdzones. Daar moet je je best voor doen: bagage pakken, inenting halen, de *Lonely, Lonely Planet* doorkruisen.

Zo'n God waar je pas na een lange reis aankomt, zo'n God kan gemakkelijk weg zijn. Vetrokken. Onvindbaar. Te afgelegen voor normaal toerisme. Dood misschien. Begraven ergens ver weg, op een vergeten plek.

Maar wat als het waar is wat soms wordt gefluisterd: dat u dichtbij bent, dichtbij dan onze halsslagader? Dichtbij dan m'n ademhaling? 'In God leven wij, bewegen wij, en zijn wij', zei Paulus – toch geen man die opzag tegen reizen. Als hij aan u dacht, dacht hij blijkbaar aan een baarmoeder, niet aan Nepal.

Wat als u zo dichtbij bent dat we al te gemakkelijk over u heen schreeuwen? Zo dichtbij dat onze woorden u ongeloofwaardig maken, zoals onze adem direct begint te stokken als we er bewust aan denken en erover praten?

Zo nabij dat u uit beeld verdwijnt. Kun je je ogen zien? Je oren horen? Je hersens denken? Spreken over u?

Misschien hebben we wel te veel over u gepraat. Te vaak u tot een probleem gemaakt, een onderwerp, een thema, een titel. Te hartstochtelijk hebben we misschien uw bestaan verdedigd – alsof de Eeuwige niets anders te doen heeft dan bestaán!

Als u al begraven was, dan toch onder onze woorden.

Misschien zijn we vergeten dat we in u leven en zijn, in u spreken over u, alleen in u u kunnen verlaten, alleen in u niet in u kunnen geloven. Misschien zijn we ons te weinig ervan bewust dat elk woord aan u een woord is uit u. Gekend worden komt voor kennen, bemind worden voor beminnen. De diepte spreekt tot de diepte.

En zo, trouwe God, begin ik te denken dat u niet 'terug' bent. Want waarheen zou u gaan voor uw oog? Ging u in de diepte, u zou er zijn. Steeg u ten hemel op, u zelf zou daar zijn. Voor u en voor ons is er geen ontkomen aan u.

En dus, God, is dit onze gedachte voor de nacht:

Wij gaan slapen, wij zijn moe.
Vader, houd ook deze nacht
over ons getrouw de wacht.

Diaconiecollectes mei



Zondag 5 mei : Voor Exodus, de instelling die zich jaar en dag inzet voor (de belangen van) (ex-)gedetineerden en met name ervoor zorg draagt dat zij weer met een schone lei in de maatschappij kunnen gaan 'meedraaien'. www.exodus.nl

Zondag 12 mei : weer eens voor het Kruispunt in Arnhem, waar zoals wij weten van alles wordt gedaan ten behoeve van de opvang van thuis- en daklozen. Het Kruispunt heeft onze voortdurende aandacht.

Zondag 19 mei : Voor deze zondag kunnen wij volstaan met de eenvoudige mededeling 'voor het diaconaat', waarmee niet gezegd wil zijn dat de inzameling van minder belang is; integendeel, van de gelden die onder deze noemer worden ingezameld wordt al het 'lopende' werk gedaan, zoals onvoorziene vragen om hulp, plotseling opdoemende noden enz.

Zondag 26 mei :



Met enige regelmaat komt ons gezamenlijke project (met Velp) "Oog voor Horen" aan de beurt.

Even regelmatig wordt erover gepubliceerd, zodat u op de hoogte kunt blijven van de ontwikkelingen.

voor de diakenen Ans van Dijkhuizen

ZATERDAGMIDDAG: OPEN KERK; VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!!

Steeds weer blijkt dat heel wat gemeenteleden niet op de hoogte zijn van het feit dat ons fraaie kerkgebouw ieder zaterdagmiddag gedurende anderhalf uur (**voortaan: van 14.30 -16.00 uur**) de deuren zagezegd geopend heeft, anders gezegd de kerk is dan open en iedereen kan even of wat langer naar binnen lopen, zowel toevallige passanten als doelbewuste kerkbezoekers. Natuurlijk zijn ook leden van onze eigen gemeente in die tijdsspanne van harte welkom om een poosje -al of niet mediterend- te verwijlen in de kerk, of er een kaarsje aan te steken. In ieder geval gaat het om een verkwikkend en individueel moment van rust en inkeer. Omdat de kerk niet aan een drukke (voetgangers) straat ligt, blijft het bezoekersaantal beperkt, maar het is goed te merken dat onverwachte 'binnenlopers' vaak aangenaam verrast zijn door wat zij in de kerk aantreffen en kunnen ervaren.

Omdat wij eigenlijk bijna nooit gemeenteleden mogen verwelkomen, hebben wij het idee dat niet iedereen op de hoogte is van deze unieke mogelijkheid tot reflectie.

Een ander punt, dat misschien wel verband houdt met dit laatste, is dat er **behoefte is aan nog wat vrijwilligers** die als 'dorpelwachter' optreden: er moet net iets teveel op te weinig mensen een beroep worden gedaan om eenmaal in de zoveel weken anderhalf uur 'op te offeren'. Vandaar deze oproep aan gemeenteleden -of 'buitenstaanders' om te overwegen of zij niet eenmaal in de 4 of 8 weken bereid (net zoveel als u wilt) zijn de lasten van de huidige deelnemers wat te verlichten. En heus: het is leuk en zinvol werk!!

U kunt zich **opgeven bij Wil Mantel, tel.: 026 3618303**

Jaap van Dijkhuizen

Van het CKV

* Ontvangen giften in April

€ 10,0 T.g.v. PG Rozendaal

€ 25,0 T.g.v. Nieuwsbrief

€ 12,5 T.g.v. Nieuwsbrief

€ 100,0 T.g.v. Nieuwsbrief

€ 100,0 T.g.v. Orgel

€ 500,0 Uit nalatenschap Mw. J de Mul-Grotenhuis.

Langs deze weg onze hartelijke dank aan de gulle gevers en nabestaanden.

* De huidige subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) t.b.v. het onderhoud van ons kerkgebouw loopt dit jaar af. Inmiddels hebben wij een nieuwe aanvraag ingediend voor de periode 2020-2025. Ook in deze periode staan weer grote onderhoudsactiviteiten op de planning, waarvoor een forse subsidie onmisbaar is. Wij verwachten omstreeks het 3^e kwartaal van dit jaar een reactie van de RCE.

* Onze 2 jaarlijkse kostersavond vond plaats afgelopen maart. Het is mooi om te zien hoe onze kosters, de dames van de verhuur en enkele andere vrijwilligers enthousiast en actief meedenken over de mogelijkheden om werkmethoden en de inrichting van kerk en serre nog verder te verbeteren. Ook dit jaar werden weer prima voorstellen gelanceerd, waarvan de uitvoering inmiddels is gestart. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de restauratie van de kandelaars naast de liturgietafel, nieuwe schappen in de garderobe, een moderne audiospeler voor de begeleiding van o.a. begrafenisdiensten, herstellen van piepende en slecht sluitende deuren, een veilig trapje voor het snuiten van de kaarsen, etc., etc.

Het was een buitengewoon plezierige en constructieve vergadering die we op Rozendaalse wijze met elkaar afsloten.

Namens het Cvk,

Hans Rexwinkel



BIJZONDERE WIJNPROEVERIJ IN DE SERRE VAN ROZENDAAL

Op **woensdag 1 mei** is er een bijzondere wijnproeverij in De Serre van Rozendaal. Sommelier Jocelyne Mesritz (24) uit Arnhem presenteert diverse alcoholvrije wijnen van importeur La Source en in samenwerking met wijnhandel Appeldoorn uit Velp. De wijnen hebben het normale proces van gisting doorlopen en daarna is de alcohol uit de wijn 'gefilterd'.



Jocelyne Mesritz volgt momenteel de opleiding tot vakdocent voor de horeca aan Aeres Hogeschool Wageningen. Daarvoor deed ze de middelbare hotelschool aan Vakschool Wageningen (RijnIJssel Arnhem). Ze heeft al op deze jonge leeftijd een keur aan ervaring opgedaan bij onder meer Michelin-restaurants De Kromme Dissel (Heelsum), 't Schultenhues (Zutphen) en Bij Jeff (Texel). Ze is tweede geworden op het Nederlands kampioenschap 'restaurant-service' voor middelbare hotelscholen. Momenteel loopt ze stage op het Graafschap College in Doetinchem. Ze doet daar onderzoek naar het optimaliseren van de loopbaansturing van mbo-studenten. De wijnen die ze laat proeven zijn door experts positief beoordeeld op smaak, kleur en geur. Doordat de wijnen het

hele proces hebben doorlopen en pas nadien de-alcoholisatie heeft plaatsgevonden, blijft de karakteristieke smaak van wijn behouden.

Jocelyne zal de gasten niet alleen laten proeven, maar ook meenemen in het volledige productieproces van de de-alcoholisatie.

De bijeenkomst in De Serre is als gebruikelijk gratis toegankelijk; de deur is open vanaf 10 uur. De proeverij begint om 10.30 uur.

Kennis maken met de nieuwe burgemeester op 22 mei in de Serre



Op 14 februari jl. is Ester Weststeijn-Vermaat benoemd tot burgemeester van de gemeente Rozendaal. Mevrouw Weststeijn, 41 jaar jong, is gekozen uit 48 sollicitanten die allen dongen naar de begeerde positie. Ze woont inmiddels met haar jonge gezin in ons dorp en werkt een druk programma af van kennismakingen met de inwoners en de diverse organisaties in onze gemeente. Op 22 mei zijn de beslissende eerste 100 dagen van haar ambtstermijn (bijna) verstreken. Reden om Ester Weststeijn uit te nodigen in de Serre en met haar in gesprek te gaan.

U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. We verwachten de komst van de burgemeester om 10.15 uur. Halverwege de ochtend zal ze vertrekken en kunnen we napraten, zoals elke woensdag, tot uiterlijk 12.30 uur.



Raad van Kerken Velp/Rozendaal (www.rvkvero.nl)

Herdenkingsbijeenkomsten 2019

Op verzoek van de **Raad van Kerken van Velp en Rozendaal** vinden er weer herdenkingsbijeenkomsten plaats in het kader van 4 en 5 mei.

Het thema voor dit jaar is: **“Vluchten is van alle tijden”**.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de volgende locaties:

1 mei: Oosterwolde, Middelhagenhof 1

2 mei: De Biesdel, Biesdelselaan 89 en

3 mei: Lorentzhuis, Rijnstraat 1

Alle drie de bijeenkomsten beginnen om **15.00 uur**

In alle drie de programma's kunt u luisteren naar muziek en zullen er gedichten en verhalen worden voorgelezen die herinneren aan de Evacuatie van Arnhem.

Er zal ook een interview te zien zijn met drie bewoners van Innoforte die deze exodus zelf hebben meegemaakt.

Het programma is samengesteld door Wim van Kampen en Taco Gerritsen; de verzorging van beeld en geluid is in handen van Rob Feith.

U bent van harte welkom.

Namens de voorbereidingsgroep, Barbara Elenbaas

NB Op de website **Zin in de Regio** staan activiteiten van geloof en zingeving in onze regio.

Misschien is er ook voor u iets bij. Meditatie, lezingen over spiritualiteit, avonden over muziek en religie, bijzondere vieringen enzovoort. De naam van de website is:

www.zininderegio.nl **Zin de R**

Het vermelden waard: Een zeldzaam lintje in Rozendaal



Afgelopen vrijdag vond er een bijzondere ceremonie plaats in het gemeentehuis van Rozendaal.

Daar mocht de burgemeester een koninklijke onderscheiding uitreiken aan Erik Kool die voor een overleg naar het gemeentehuis gelokt was en bij het openen van de deur tot zijn grote verbijstering een zaal vol familie, vrienden en bekenden zag zitten. Zijn gezicht sprak complete verrassing!

Na een zeer informatieve en geestige speech over Erik's vele en bijzondere verdiensten spelde burgemeester Weststeijn hem het lintje op van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd Erik!

Ingezonden

***door Leo Blokland**

"De abt van de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther heeft de belijdenis van zijn geloof als onderstaand omschreven"

Ik geloof

Ik geloof in een kerk
Die haar deuren wijd open zet
Waar ieder welkom is
En niemand buitengesloten wordt
Die geen onderscheid maakt
Tussen man en vrouw,
Tussen goed en slecht
Waar ieder heilig en zondig is
Die geen rangen en standen kent
Maar waar allen, van hoog tot laag
Werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn
Die haar eigen grenzen overschrijdt
En een Tafel bereidt voor allen
Die zich tot Jezus Christus bekennen
Die het Woord van God in dialoog belijdt
En waar gemeenschap hand in hand gaat
Met communicatie
Die niet heerst maar dient
waar recht gedaan wordt aan allen
Die niet denkt in eigen roem
Maar de kleinen eert
En hen optilt uit hun vernedering
Die op uittocht is uit het land van slavernij
En op weg is naar werkelijke bevrijding
Voor allen
Die haar crisis te boven komt
En blijft getuigen van hoop
Die in haar leeft.

****door Mannes Drost:**

Lieve mensen,

Wat zijn jullie ons tot steun geweest tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve

Elizabeth Drost-van der Hoeven

Met kaarten, brieven, telefoontjes, mailtjes, prachtige bloemen en vooral ook een volle kerk bij de afscheidsdienst, die we nog samen met Bep hadden voorbereid, voelden we jullie warme betrokkenheid.

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die haar missen.

Uit de grond van ons hart zeggen wij: dank jullie wel!

Mannes, Els, Eelke, Emma & Eva

KIK-agenda mei, juni, juli

- **Film** in de tuinkamer: woensdag 15 mei, woensdag 19 juni. Steeds om 20.00 uur! Wij overwegen om in de maanden juli en augustus een extra film in te lassen. Goed idee? Reageer!



- Rozendaalse **Zomerfair**: za 15 en zo 16 juni
- **Film en high tea**: zaterdagmiddag 13 juli

Warming-up Rozendaalse Zomerfair op zaterdag 15 en zondag 16 juni

Vanwege Pinksteren in het tweede weekend van juni hebben we voor de zomerfair gekozen voor het derde weekend.

Ook dit jaar wordt onze kerk twee dagen lang boekenmarkt annex expositieruimte. De tuin zal vol staan met kraampjes waar o.a. keramiek, jams, plantjes, sieraden en shawls te koop zijn, waar u uw portret kunt laten tekenen, en waar u zich te goed kunt doen aan de overheerlijke hapjes, drankjes en ijs. Natuurlijk is er ook muziek om de -hopelijk zomerse- sfeer te verhogen. Tegen het eind van de middag van zowel de zaterdag als de zondag treedt bijv. de Rozendaalse Kapel op.



Het podium in de tuin, waarop de jeugd van Rozendaal en omstreken zijn muzikale kunnen mag laten horen, komt weer terug. Op zowel zaterdag- als zondagmiddag vinden hier optredens plaats.

Meer info in de volgende nieuwsbrief maar natuurlijk vooral in de zomerfair special 2019 waarin alle mogelijke info over kunstenaars, musici, kraamhouders etc.

Staan de data al in uw agenda? De fair kan u echt niet missen!

Namens de KIK, Gerda v.d. B.

Vanwege het grote belang van de cantorij voor onze gemeente en ter opfrissing van uw geheugen hieronder nogmaals de oproep!

Welkom in de Cantorij

Hoewel de cantorij bijna altijd waarderende geluiden hoort, zowel uit de gemeente als van de (gast)predikanten en de zanggroep nog altijd met grote geestdrift haar taak vervult, is het voor iedereen zichtbaar en hoorbaar dat de jaren gaan tellen. Het aantal leden slinkt. Niemand wil deze bijdrage aan het liturgische werk in Rozendaal missen. De zanggroep zingt graag en heeft nog altijd een onmisbare rol in de orde van dienst. Wil dat zo kunnen blijven dan moeten de koorgroepen, sopranen, alten, en vooral tenoren en bassen, zichtbaar en hoorbaar in aantal groeien.

De wekelijkse repetitie van de cantorij, het half uurtje voor de dienst oefenen in de Tuinkamer, het functioneren in de kerkdienst vergt het nodige aan inzet en tijd. Maar ook weer niet zoveel dat 'de ondersteuning van de gemeentezang' ondoenlijk is. Iets méér stemmen maakt het werk lichter, zodat iedereen op zondag ook, zonder al te veel 'gewetensbezwaren', op activiteiten elders, vakanties etc. afwezig kan zijn. Misschien herkent u zich in de volgende reactie: 'Ik kan helemaal niet zingen'. Of: 'Ik ben helemaal niet goed genoeg'. Maar u zingt op zondag toch in de kerkdienst? Dát zingen is vast en zeker voldoende om ook het werk van de cantorij te kunnen versterken. Uiteindelijk zijn de repetities ervoor om u op weg te helpen en te houden! En wat de onbekendheid met de nieuwe muziek betreft: lang niet iedereen is even vaardig in het kunnen omgaan met bladmuziek. Heeft de een genoeg aan de noten op papier, de ander wil graag nazingen en dus sturen we vaak de MP3-bestanden – klinkende muziek - via de computer toe waar men net zo vaak naar kan luisteren als men wil!

Hoe gaat zo'n cantorijrepetitie in z'n werk? Er wordt geoefend vanaf kwart voor acht, meestal tot een uur of negen, zelden later. De liederen van de komende dienst worden doorgenomen, daarna volgt nog wat studie aan lastiger dingen die veel later in het jaar aan de beurt zijn. De cantorij wil graag stukken die langer geleden zijn gezongen 'ophalen' maar ook uitgedaagd worden door nieuwere muziek. Wat dat betreft is het Liedboek een rijke bron! Eén avond in de week wordt er gerepeteerd onder leiding van Anita Nibbelink. Zo is de werkverdeling geworden: Anita repeteert met de zanggroep, Ada zorgt voor het overleg met de voorgangers en de invulling van de orde van dienst. In de dienst op zondag ziet en hoort u een van hen beiden.



Kortom: de cantorij die u op zondag in de kerk ziet binnenkomen is bijzonder omdat ze deel uitmaakt van de kleurrijke geschiedenis van kerkelijk Rozendaal, in 1964 in het leven geroepen, maar niet 'select' in de betekenis dat de groep uit allemaal uitzonderlijke zangers bestaat waar niemand bij past. In tegendeel. Kunt u de cantorij komen versterken? Kom dan eens kijken of het oefenen van het zingen op zondag voor u iets is. In de kerkelijke agenda op de orde van dienst staat de repetitie van de cantorij in het vervolg genoemd. U hebt vele mogelijkheden voor die kennismaking: kom meezingen in de

40-dagen tijd t/m Pasen, of zelfs tot Pinksteren, kom acht of negen weken meedoen tijdens de zomercantorij, als de cantorij niet door de week repeteert maar wel vanaf half tien op zondagochtend. Loop gewoon eens een keer binnen op zondagochtend tijdens de voorrepetitie of neem contact op met een van de cantors onder de koffie na de dienst of, als u dat liever wilt, per mail of telefoon (zie hieronder). De cantorij heeft u echt dringend nodig en verwelkomt u van harte!

Anita Nibbelink – info@anitanibbelink.nl tel: 06-82332740

Ada Waalboer – ada.waalboer@xs4all.nl tel: 026-3615890.

Agenda PG Rozendaal 2019			
Mei	Wo 1	10 – 12.30 uur 10.30 uur	Serre van Rozendaal Proeverij alcoholvrije wijnen door Jocelyne Mesritz
	Zo 5	10.00 uur	Mw. Ds. P.C. Barnard, Blaricum
	Wo 8	10 – 12.30 uur	Serre van Rozendaal
	Zo 12	10.00 uur	Ds. M.G. Fernhout, Arnhem HA
	Wo 15	10 – 12.30 uur	Serre van Rozendaal
	Wo 15	20.00 uur	Film in de tuinkamer
	Zo 19	10.00 uur	Ds. J.A.D. van der Boon, Hummelo
	Wo 22	10 – 12.30 uur 10.15 – 11.00 uur	Serre van Rozendaal Kennismaking met de nieuwe Burgemeester van Rozendaal
	Zo 26	10.00 uur	Ds. M. Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal
	Wo 29	10 – 12.30 uur	Serre van Rozendaal
	Vrij 31	9.45 – 12.30 uur	Nicodemus

Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl

Colofon: Postadres Kerk: Kerklaan 15, 6891 CM

Website: www.dekerkvanrozendaal.nl

Predikant: Ds. Frans Ort, Admiraal Helfrichlaan 56, 6952 GJ Dieren. Tel.0313-414137. Bereikbaar dagelijks van 9.00 – 9.30 en 12-12.30 uur. Werkzaam voor Rozendaal: maandag, woensdag en vrijdagmorgen

E-mail: fransort@dekerkvanrozendaal.nl Website: www.fransort.nl

Scriba: Gerda van den Bijlaardt, Ringallee 69, 6881 MX Velp, 026-3613535, scriba@dekerkvanrozendaal.nl

Kerkverhuur: Anneke van der Togt/Carla Rexwinkel:06-27320891, verhuur@dekerkvanrozendaal.nl

Bankrekeningen:

Vrijwillige bijdrage: nr. NL81 RABO 01687.08.175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

Voorzitter diaconie: Miep Dijkhuis Rek. Diaconie: nr. NL16 INGB 0000933939

Autodienst: Bep Brons, tel. 3634291



Protestantse Gemeente Rozendaal

N.B: De volgende nieuwsbrief zal begin juni verschijnen

