



Protestantse  
Kerk



NIEUWSBRIEF  
PROTESTANTSE GEMEENTE  
ROZENDAAL



SEPTEMBER 2022 (II)

## aanleiding en inleiding

Bij de verschijning van de digitale versie van het boekje van het kringenwerk in onze gemeente en in onze buurgemeente werd ik pijnlijk geconfronteerd met een fout die ik heb gemaakt. Ik zal u de uitleg besparen, maar de consequentie ervan was dat verschillende van onze activiteiten dit komende seizoen niet zijn opgenomen in het boekje. Een vervelende vergissing, waarvoor ik mijn verontschuldiging aanbied. Maar gelukkig zijn wij tegenwoordig in de gelegenheid om via diverse kanalen bekendheid te geven aan onze activiteiten. Twee hiervan zijn thans benut: u ontvangt via de mailgroep deze bijlage die u mag bewaren bij het boekje én er komt een inlegvel in het geprinte boekje zodat alle zaken in elk geval nu bekend zijn. Hopelijk zijn de zaken in elk geval nu duidelijk gecommuniceerd.

Met vriendelijke groet,  
*ds. Frans Ort*

\*\*\*\*\*

## Leerhuis Joodse traditie



Dit najaar hopen Bert Bomer en ondergetekende weer een kort leerhuis te houden waarin de joodse uitleg van de bijbel centraal staat. Wij doen dit aan de hand van teksten van rabbijn Jonathan Sacks. Er is inmiddels een commentaar verschenen van Genesis, Exodus, Leviticus en Numeri. Volgend jaar zal het laatste deel verschijnen: Deuteronomium. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. Het is echt niet nodig dat u al eerder hieraan hebt deelgenomen. Wij zorgen voor de teksten, uitgeprint in een kleine reader en lezen deze samen met de deelnemers, waarbij ruime gelegenheid is voor het gesprek hierover. Wij moeten de keuze van de teksten nog maken, waarschijnlijk wordt het Numeri, maar de data en tijden hebben wij vastgelegd.

**dinsdag 1 nov, dinsdag 15 nov en dinsdag 29 nov, van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Serre van de kerk.**

Wij vragen u zich op te geven als u wilt komen in verband met het aantal readers dat wij maken. U hoort ruim van te voren wat wij gaan lezen met elkaar.

*Met vriendelijke groet, mede namens Bert Bomer, Madelon Beekhuis*

e-mail: [m-bbeekhuis@hetnet.nl](mailto:m-bbeekhuis@hetnet.nl)

tel. Madelon: 06 28957708, Bert: 06 – 30582748

\*\*\*\*\*

## activiteiten K.I.K. (Kunst in de Kerk)

### filmmiddagen

De commissie Kunst in de Kerk (K.I.K.) organiseert maandelijks een filmmiddag in de tuinkamer van onze kerk. Dit vindt plaats op woensdagmiddag of -avond. De volgende data zijn ingepland: **21 september, 19 oktober, 16 november, december geen filmmiddag, zaterdag 21 januari High Wine en film, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni en 19 juli**. Gestreefd wordt om een aanbod te doen van kwalitatief goede films, soms bekend, soms minder bekend. De middagen worden telkens aangekondigd via onze Nieuwsbrief.

### Open Podium

Diezelfde K.I.K. organiseert tweemaal per jaar een Open Podium muziek. In 2022 staat het Open Podium gepland op **16 oktober vanaf 13.00u**. Het Open Podium staat open voor iedereen die anderen wil laten delen in dat plezier. Ook hier geldt: houd de Nieuwsbrief in de gaten. Het Open Podium wordt hierin ruim van tevoren aangekondigd.

### zomerfair

De K.I.K. organiseerde jarenlang de Zomerfair, een gezellige activiteit gedurende een weekend in juni, waar muziek wordt gemaakt, kunstenaars hun werk tonen en waar diverse stands zijn waar de bezoekers uiteenlopende zaken kunnen aanschaffen. In verband met de coronapandemie heeft de zomerfair de afgelopen jaren stil gelegen. We hopen u **op 10 en 11 juni 2023** weer te mogen verwelkomen.

### samenstelling

De K.I.K. bestaat uit Erik Kool (voorzitter) en de leden Liesbeth van Hulst, Annette van Schelven en Els Westerveld.

\*\*\*\*\*

## serre van Rozendaal

Onder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre **elke woensdagochtend** open tussen **10.00 en 12.30 uur**.



Bedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend.

Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek.

Op de laatste woensdag van de maand is tevens aanwezig Liane de Blij van Includio. Zij verzorgt dan het informatiepunt waar u met diverse ondersteuningsvragen terecht kunt. Als u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met mevrouw Rigdje Roelofs-Zandstra. Zij haalt u op en brengt u ook weer thuis. Zij is bereikbaar onder nummer 026-3648554.

Contactpersoon en coördinator van de Serre: Esse van Hall tel. 06 28124141.

\*\*\*\*\*



#### **Doelstelling:**

De stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal heeft als doelstelling het gebruiken van het kerkgebouw voor culturele doeleinden, enerzijds ten bate van de dorpsgemeenschap, anderzijds om daarmee de instandhouding van het kerkgebouw financieel te steunen.

#### **Beleid:**

De stichting organiseert jaarlijks tenminste een drietal concerten van topniveau en een filosofische kring (lezingencyclus over filosofie). Ook draagt zij mede zorg voor de openstelling van de kerk op Open Monumentendagen. De Stichting werkt nauw samen met de kerkenraad van de Protestantse Gemeente.

#### **activiteiten**

De Stichting organiseert jaarlijks concerten in de kerk. De volgende concerten zijn nu ingepland:

**25 september: Van Wassenaer trio: orgel, fagot en hobo**

**30 oktober: Marcello duo: dwarsfluit en piano**

**13 november: James Oesi en Andrea Vasi : contrabas en piano**

**29 januari : René Berman en Mariette Freijzer: cello**

**26 maart: Julian en Valentijn Jeukendrup: viool en cello, mmv Cantique d'Arche**

Daarnaast is er de bekende Filosofische Kring waarin op hoog niveau lezingen worden geboden over een bepaald thema.

Dit seizoen staat het thema "Waarheid" op het programma, en dan vooral in die zaken waar de waarheid schuurt met andere opvattingen, meningen en onwaarheden.

Wat is dat eigenlijk, waarheid? Kunnen er meerdere soorten waarheid zijn, heeft "ieder zijn eigen waarheid?"

Of bestaat er een echte, onweerlegbare waarheid, een feit?

En het ontkennen van, of bestrijden van de waarheid, omdat die niet welgevallig is?

Hoe gaan wij daar als maatschappij mee om?

Deze zaken komen in de cyclus tot hun recht.

- 3 okt. 2022** Dr Rosa Runhardt: **Waarheid, een filosofische inleiding**  
**17 okt. 2022** Dr Harmen Ghijsen: **Complottheorieën**  
**31 okt. 2022** Dr Jeppe Balkema en Mr J. Lensing: **Waarheidsvinding in de rechtspraak**  
**14 nov. 2022** Prof. Dr Jeroen de Ridder: **Waarheid en religie**  
**28 nov. 2022** Natascha Rietdijk, MA: **Desinformatie**

*De bijeenkomsten zijn op maandagavonden van 20:00 uur tot 22:00 uur  
in De Serre van Rozendaal, Kerklaan 17 6891 CM Rozendaal*

#### **Donateur worden van de Stichting:**

Het bestuur verwelkomt u graag als donateur! U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de Stichting. U werkt dan mee aan het bevorderen van de doelstelling van onze Stichting, u krijgt enkele malen per jaar informatie over onze activiteiten en u ontvangt korting op de toegangsprijs van de concerten. De minimumbijdrage is € 10,- p.p. per jaar maar een hogere bijdrage is uiteraard zeer welkom. De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, aangewezen bij beschikking 15281 d.d. 15 feb 2013). Uw donatie is als gift enkelvoudig aftrekbaar voor de belastingen.

RSIN / fiscaal nummer ANBI: 8410719

Klik [hier](#) voor de informatie zoals vereist voor een ANBI.

#### **Bestuur stichting:**

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Bert Beekhuis, voorzitter

Bert Veraart, secretaris

Hein Hoek, penningmeester

Carla Rexwinkel, logistieke zaken

Els Westerveld, lid

#### **Secretariaat:**

de Ruyterlaan 27, 6881GS Velp

tel. 06 13961895.

e-mail [vrienden@dekerkvanrozendaal.nl](mailto:vrienden@dekerkvanrozendaal.nl)

\*\*\*\*\*

#### **stilte-uur**

Hoewel het geen activiteit is in de strikte zin van ons kringenwerk wijs ik u op het stilte-uur. Elke **zaterdagmiddag** is onze kerk **tussen 14.30 en 16.00 uur** geopend. U bent dan welkom om in onze kerk de stilte te ontmoeten, soms te luisteren naar muziek, een kaars te ontsteken of te bidden in de rust van de middag.

\*\*\*\*\*