



Protestantse
Kerk



NIEUWSBRIEF
PROTESTANTSE GEMEENTE
ROZENDAAL



NOVEMBER 2021

inhoud

ter overweging: Psalm 142 van Theo Berendsen	pag. 3
kerkdiensten	pag. 4
 gang van zaken rond corona	pag. 4
 viering Heilig Avondmaal	pag. 5
bij de kerkdiensten	pag. 6
van de diaconie	pag. 9
schuldhulpmaatje	pag. 10
overgenomen uit <i>Woord & Weg</i>	pag. 10
vakantietasjes kinderen in Limburg	pag. 11
vanuit de Kerkenraad: zingen en ventileren	pag. 12
vanuit de Kerkenraad: collecteren en muntgeld	pag. 13
schrijfactie Amnesty International	pag. 13
nieuws uit de K.I.K.: film <i>the last son</i>	pag. 14
leerhuis Joodse traditie	pag. 15
gesprekskring Nicodemus	pag. 16
Stichting Vrienden van de Kerk van Rozendaal: concert	pag. 16
Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal: filosofische kring	pag. 17
herfst in de kerktuin	pag. 19
de Serre van Rozendaal	pag. 20
 autodienst: coördinator en nieuwe vrijwilligers gezocht	pag. 21
 datum inleveren volgende kopij	pag. 21
gedicht Frans Ort: Allerzielen	pag. 22

ter overweging

Ik ontving van Theo Berendsen, één van onze gemeenteleden, een vertaling van Psalm 142. Theo heeft zich de afgelopen jaren gewijd aan de vertaling van alle honderdvijftig psalmen. Deze Psalm klinkt in onze tijd navrant en scherp; het is zó te lezen in een van de vluchtelingenkampen die zich overal ter wereld bevinden. Met name het slot is in deze een duidelijke oproep aan de mensheid: de rechtvaardigheid van God is tastbaar aan het feit dat er rechtvaardige mensen zijn om degene die de Psalm uit haar of zijn nood tot God bidt.

ik smeeK U

Psalm 142

ik smeeK mijn stem naar God
naar God bid ik mijn stem

wat mij beknelt, giet ik uit
voor Zijn aanschiJn
ik vertel mijn angst
voor Zijn aanschiJn

in mij is mijn adem verzwakt
maar U kent mijn pad

op de weg die ik ga
verbergen zij voor mij een valstrik

ik kijk naar rechts en zie
niemand die mij kent
voor mij is de vluchtplaats verloren
niemand bekommert zich om mijn bestaan

Heer, tot U smeeK ik om hulp
ik zeg dat U mijn bescherming bent
mijn claim in het land van levenden

hoor naar mijn kermen
want ik bungel zeer
red mij van mijn vervolgers
want zij zijn sterker dan ik

haal mijn bestaan uit de gevangenis
om Uw Naam te danken

rechtvaardigen zullen mij omringen
want U geeft om mij

vertaling: Theo Berendsen

kerkdiensten

7 november, 10.00 uur

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal

voorganger: ds. Frans Ort

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal

14 november, 10.00 uur

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal

voorganger: ds. Frans Ort

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal

21 november, 10.00 uur

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal

voorganger: ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal

28 november, 10.00 uur, viering Heilig Avondmaal

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal

voorganger: ds. Frans Ort

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal

gang van zaken rond corona

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 14 september jl. heeft de kerkenraad besloten om de corona-maatregelen voor onze kerk en Serre met ingang van 25 september voor een belangrijk deel te laten vervallen. Dit betekent dat voor **alle** diensten en bijeenkomsten met ingang van deze datum:

- Het aantal kerkgangers is niet langer gelimiteerd.
- De toegang tot de kerk vindt plaats via de hoofdingang.
- De liturgieën bevinden zich op het tafeltje bij de liedboeken; desgewenst kunt u nog gebruik maken van het daar geplaatste ontsmettingsmiddel.
- De 1,5 meter regel vervalt. Houdt u echter rekening met de mensen die een gepaste afstand wensen aan te houden.
- Alle stoelen zullen in de gebruikelijke opstelling worden geplaatst en de waarschuwingsstickers worden verwijderd.
- De gerfkamer wordt weer in gebruik genomen t.b.v. de voorbereiding van de dienst door de predikant en ambtsdragers.
- De collecten vinden plaats aan het einde van de dienst en worden ingezameld bij de uitgang van de kerkzaal (naast de digitale mogelijkheid om uw gift over te maken).

- Het zingen wordt vooralsnog beperkt tot het gezamenlijk zingen van het slotlied. Dit hangt samen met de ontoereikende ventilatiemogelijkheden in de kerkzaal. Ook de cantorij zal de samenzang om die reden nog niet begeleiden. De cantor zal de liederen ten gehore blijven brengen: voor in de kerk of vanaf het orgelbalkon (naar haar keuze).
- Het geven van een hand aan de predikant na de dienst blijft voorlopig niet toegestaan.
- Het koffiedrinken na de dienst wordt eveneens weer mogelijk, waarbij u wordt verzocht om rekening te houden met de bezoekers die een gepaste afstand op prijs stellen. Tijdens het koffiedrinken zal de luchtreiniger in de Serre worden ingeschakeld; dit kan enige geluidsoverlast veroorzaken.
- Bij eventuele klachten wordt u vriendelijk verzocht om thuis te blijven en desgewenst de dienst via kerkdienstgemist.nl te volgen. Deze faciliteit blijven wij voor onbepaalde tijd aanbieden.

Wij zijn blij dat met het herroepen van deze maatregelen de teruggang naar de vertrouwde kerkgang weer grotendeels mogelijk is geworden en rekenen op uw begrip dat wij ten aanzien van de samenzang en het handen schudden nog een voorbehoud dienen te maken. **Tenslotte wijzen wij u op de werkzaamheden in de Kerklaan welke de bereikbaarheid en het parkeren voor de kerk kunnen hinderen.**

viering Heilig Avondmaal

Op zondag 28 november, eerste advent, hopen we na lange tijd weer het Heilig Avondmaal te vieren. We zullen dat op de vertrouwde wijze doen: lopend op gepaste afstand van elkaar. Degenen die het brood uitreiken, zullen daarbij handschoenen dragen. We zullen geen gebruik maken van één beker waaruit wij drinken. De Diaconie zal de komende weken een zeventigtal kleine bekertjes aanschaffen, zodat we op die manier met elkaar het sacrament kunnen vieren. Hoewel we blij zijn dat we ook dit weer samen kunnen vieren, blijven wij alert op de ontwikkelingen rondom het coronavirus; mochten er redenen zijn om de maatregelen te verscherpen dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

ds. Frans Ort

bij de kerkdiensten

Zondag 7 november 2021, 8^e van de Herfst -Allerzielen

Vg: Ds. Frans Ort

Lezingen: Openbaring 7:2-4; 9-17; Mattheüs 5:1-12



Op deze zondag gedenkt de gemeente Rozendaal degenen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. In de gemeente klinkt hun naam, we ontsteken hun kaars van gedachtenis. Wie deze dienst meemaakt, in de kerk of via het internet, zal eigen namen, tijden, gebeurtenissen te gedenken hebben. Sommige al van heel lang geleden, namen waaromheen al een heel 'huis van gedachtenis' gebouwd is met veel kamers waarin alle herinneringen hun plaats hebben gekregen, andere van korter, te kort geleden, namen die als het ware nog op de drempel van zo'n huis staan. En er is ook altijd een kaars voor de velen, de naamlozen, die hun leven dit afgelopen jaar verloren, waaraan niemand meer denkt, namen die niet genoemd worden en waaraan geen herinneringen zullen overblijven. Rondom al die mensen, met of zonder naasten, leggen wij vandaag een ketting van lezingen, gebeden en liederen, omdat we moeten blijven geloven dat geen enkele naam bij de Eeuwige ooit verloren raakt. Op de voorkant ziet u een afbeelding uit de bundel 'Zomernacht', paintografie van Frans Ort, nr. 11. Deze bundel draagt hij op aan zijn vrouw Jolande. Paintografie is de kunst van 'vermenging', van fotografie en andere, meer grafische kunstvormen. De mogelijkheden zijn onbegrensd, maar zo'n veelgelaagde afbeelding raakt het meest als de gebruikte vormen en kleuren in zekere zin doorzichtig blijven, de kijker meevoeren naar verten, diepten, naar verleden, heden en toekomst. Immers het moment van het ontstaan van een paintografie is, net als andere kunstvormen, gefundeerd in niet alleen verleden en heden van de maker, maar ook diens toekomstverwachting. Er worden technische mogelijkheden gebruikt die vroeger niet bestonden. De afbeelding op de orde van dienst is niet te interpreteren, te duiden, maar wel door ons als kijker te associëren. De nacht, met bijna blijvend 'noorderlicht', de warmte van de dag nog niet ingehaald door de koelte van de nacht, het bruin en zwart van gedachten die nog niet tot rust gebracht zijn. Maar er is ook de verwondering van de schim van een vogel die komt of gaat, vanuit of naar onbereikbare verten. Zoals de mensen die wij vandaag gedenken.

We zingen: Uit 'Op vleugels'- tekst Sytze de Vries nr. 87: *Die innig met uw leefden*, Psalm 33: 7 en 8. Als Gloria: *Gez. 275: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig*; na de lezing uit Openbaring: *Gezang 726: 1. 5 en 6* en na de verkondiging: *Gezang 736: 'Dat ons zorgen en*

werken'. De Gedachtenis der namen is omgeven door *Gezang 759: 'Gods kinderen op aarde'* en tot slot zingen we samen: **Gezang 723: 'Waar God de Heer zijn schreden zet'**.

Zondag 14 november 2021, 9^e van de Herfst

Vg: Ds. Frans Ort

Lezingen: 2 Kronieken 7:11-16; Johannes 10: 22-30

Gezongen wordt:

Psalm 9: 1.4.6. en 10.

Als Gloria: *Gez. 212: 'Laten wij zingend deze dag beginnen'*.

Na de lezing uit 2 Koningen *Gez. 364: 'Hoor Gij ons aan'*, en na de lezing uit het Evangelie naar Johannes de Lofprijzing: 339c.

Na de verkondiging: uit *'Jij mijn Adem'* nr.60 *'Voortaan zal ik zelf omzien naar mijn schapen'* tekst: Sytze de Vries, mel. Willem Vogel, en als **gezamenlijk gezongen slotlied**: *Gez. 754: 'Liefde Gods die elk beminnen'*.

Zondag 21 november 2021, 10^e van de Herfst

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Vg: Ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal

Lezingen: Spreuken 3:13-20; Johannes 10:31-42

Gezongen wordt:

Psalm 11: 19 en 20.

Als Gloria: *LvdK Gez. 461: 'O hoogte en diepte, looft nu God' 1.2.3.4. en 7.*

Na de lezing uit Spreuken *Gez. 846: 'De wijsheid van voor alle tijden' 1.2.3.*, en na de lezing uit het Evangelie naar Johannes de Lofprijzing: 339c.

Na de verkondiging wordt gekozen uit: *Gez. 848: 'Al wat een mens te kennen zoekt'* of *LvdK Gez. 476: 'Eeuwig woord. U willen wij bezingen'* 1 en 4. en als **gezamenlijk gezongen slotlied**: *LvdK Gez. 243: 'Toen eenmaal God terneder kwam' 1.2.5.6.7.*



Zondag 28 november 2021, 1^e van Advent

Vg: Ds. Frans Ort

Lezingen: Zacharia 14:4-9; Lucas 21:25-31

Met ingang van de nieuwe kerkelijke jaarkalender die begint met de vier Adventszondagen wordt de doorgaande lezing van het Evangelie naar Johannes onderbroken en wordt gelezen uit het Evangelie naar Lucas.

Op de voorkant ziet u een afbeelding uit de bundel

'Strijkkwartet', opus 2 nr 1, paintografie van Frans Ort.

De bundel *Strijkkwartet* heeft als ondertitel *'De feesten van vorm en kleur' meegekregen.*

Adventsogen zien geen vrolijke opmaat naar het Kerstfeest. Op zondag 'Voleinding', vorige week, de laatste zondag van kerkelijk jaar, kon de komst van G'ds Rijk niet sterker worden aangezet. Maar deze 1^e Adventszondag verhult niet dat onze wereld die komst meer en meer lijkt te verhinderen. De afbeelding doet denken aan onze 'wereldtijd' (Gez. 538) waarin wij de kunst lijken te verliezen elkaar op onze standpunten en overtuigingen zo te bevragen dat we elkaar de kroon niet van het hoofd stoten en de onderlinge vrede bewaren. Die figuren lijken keffende, bijtende of juist...speelse honden? Wie zal het zeggen. De rode¹aarde beneden, een lucht met depressies op komst erboven. En er tussenin? Het blauw vermengd met veel wit van de toekomst die tóch zal komen: *'de duivel: wederstaan'* (Gez. 538:4)? Maar dan dat vierkant in het midden, nog donker van kleur en toch al getuigend van harmonie. Verbeeldt dat vierkant een Hebreeuwse letter? De 'chet' waarmee 'chesed' begint = 'goedertierenheid' of de eindletter 'mem' waarmee 'Sjalom' = vrede eindigt?

Gezongen wordt:

Uit: *'Vier liederen voor Advent'* voor de eerste zondag *'Onbekend, dag en tijd,'* tekst: Henk Jongerius, melodie.: Jan Raas.

Psalm 25: 1.2.3. In de Adventstijd zingen we geen (groot) -Gloria.

Na de lezing uit Zacharia Gez. 447: *'Het zal zijn in het laatste der tijden'* en na de lezing uit het Evangelie naar Lucas vervalt ook de Lofprijzing maar wordt met een acclamatie wel gereageerd op wat gelezen is: *'Heer, laat uw woord spreken op de adem van uw Geest'* (332)

¹Genesis 1:25 'rode': Het woordspel in het Hebreeuws tussen adam (mens), adama (grond, bodem) en dam (bloed) wordt weergegeven door toevoeging van -rood- bij mens en grond. Zo is duidelijk dat adam (roodbloedige mens) en adama (door ijzeroxide roodkleurige aarde) zijn afgeleid van dam (bloed). – Pieter Oussoren – Naardense Vertaling.

Na de Verkondiging Gez. 321: 'Niet als een storm, als een vloed' en als **gezamenlijk gezongen slotlied**: Gez.538: 'Een mens te zijn op aarde'.

Ada Waalboer

van de diaconie

Diaconiecollecten november

Zondag 7 november: Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar KIA mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen(terecht) en strijdt voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

Zondag 14 november: SchuldHulpMaatje is een rots in de branding als mensen overspoeld worden door geldproblemen. Zie verder een speciaal stukje over S.H.M.

Zondag 21 november: KIA-pastoraat b.v. een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

Zondag 28 november: Het Passion in Hummelo: even op adem komen. Wat steekwoorden: er zijn voor de ander, zonder oordeel, waarden, rust en ruimte, prikkelarm, samen het huishouden, inspannen en ontspannen. Mogelijk door 400 diaconieën, 300 vrijwilligers, vele donateurs en vele meebidders.

voor de diakenen Ans van Dijkhuizen



SchuldHulpMaatje is inderdaad een **“Rots in de branding”** als mensen overspoeld raken door geldproblemen. We weten allemaal dat de nasleep van deze coronatijd zwaar weer teweeg zal brengen. Als je financiën al niet goed op orde zijn ben je maar slecht bestand tegen nieuwe deining. De schulden dreigen alleen maar groter te worden. En hoelang gaat het nog duren?

Dat is precies wat wij zien in deze tijd. De nood is hoog, geldproblemen nemen toe. Hoe fijn is het dan als nu een maatje bij je thuiskomt die je helpt om je hoofd boven water te houden. Die je helpt om **“weer grip op de knip”** te krijgen, vaste grond onder je voeten. Dat geeft adempauze, rust en moed om vol te houden en te veranderen.

Op gepaste afstand en met creatieve alternatieven hebben we deze Coronaperiode toch weer een boel mensen kunnen helpen. Inmiddels normaliseert de situatie zich weer en ontmoeten we onze hulpvragers weer meer en meer fysiek.

Ook dit jaar hebben we weer nieuw aangemelde maatjes kunnen opleiden. Door (normaal) verloop en de nasleep van de coronapandemie verwachten we veel nieuwe maatjes nodig te hebben om een grote hoos van aanmeldingen te kunnen opvangen.

De **collecte** voor SchuldHulpMaatje zal gebruikt worden om de kosten van de gecertificeerde opleiding van nieuwe maatjes te dekken. Vandaar dat deze collecte van harte bij u aanbevolen wordt. Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage!

Voor **inlichtingen** kunt u terecht bij de coördinatoren Renske en Jan via mail rensheh.schuldhulpmaatje@gmail.com en janh.schuldhulpmaatje@gmail.com

uw Diaconie/PCI

overgenomen uit het PKN-magazine 'Woord en Weg'

Deze keer: De kerk leeft uit de genade van de Heer die ze verkondigt. Als ze die genade niet weet te verbinden met het appel om zuinig te zijn op de aarde, is het goedkope genade. Een artikel van Jaap van der Windt, predikant in de Gereformeerde Kerk in Katwijk en spreker voor Groene Kerken:

"Als het gaat om bijvoorbeeld grondstoffen, energie en spullen is de ecologische voetafdruk van ons rijke Nederlanders wel erg groot. We halen van alles naar ons toe, we eigenen ons min of meer de genade toe. We denken aan anderen als het erom gaat onze portemonnee te trekken, maar op het gebied van levensstijl doen we dat niet.

Of we in de kerk liever nadenken over genade dan over de zorg voor de schepping? Het is een wat links thema. En het vraagt offers. Toch zou de kerk het onderwerp meer bespreekbaar moeten maken. Predikanten kunnen bijvoorbeeld over rentmeesterschap preken, en dan niet één keer maar een paar keer per jaar. De diaconie kan ruimhartig zijn, als vorm van gerechtigheid richting arme landen die veel meer last hebben van de klimaatverandering dan wij. Als gelovigen kunnen we een voortrekkersrol hebben in het radicaal anders doen. Als alle gelovigen zich als consument anders gaan gedragen, slaat dat wel een deuk in een pakje boter.

Vergeleken met tien jaar geleden zijn er wel stappen gezet, kijk maar naar de groenekerkenbeweging. Maar als het op verandering van levensstijl aankomt, klinkt in gemeenten gesputter. Mijn boodschap zou zijn: denk om je kleinkinderen. We kunnen hopen dat de Heer snel terugkomt, maar het kan ook nog wel even duren. Misschien slaat het lam dat wat we doen of laten nooit genoeg is, maar laten we vooral ergens beginnen"

namens de diaconie, Ans van Dijkhuizen

vakantietasjes voor kinderen in Limburg

Deze zomer heeft Diana, het Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding Rheden-Rozendaal, de actie 'vakantietas' georganiseerd om kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen toch een leuke vakantie te laten beleven. Afgelopen juli zijn er zo'n 250 vakantietassen uitgereikt aan basisschoolkinderen uit de gemeenten Rheden en Rozendaal. Deze tassen waren o.a. gevuld met speelgoed dat geschonken was door de Speelstoet.

Na afloop bleek er nog heel wat speelgoed over te zijn. Toen is het plan opgevat om dit speelgoed te schenken aan de slachtoffers van de overstromingen in Limburg. Op zaterdag 25 september jl. zijn Gerard Reinders, Henk Nijman en Tinus Pater met twee volle auto's naar Limburg gereden om 175 goed gevulde tasjes met speelgoed, spelletjes, enz. te brengen. Na een rit van ongeveer 2 uur kwamen we aan in de plaats Moorveld vlakbij vliegveld Maastricht. De ontvangst was typisch Limburgs: vlaai en heerlijke koffie. Er waren bij aankomst ook mensen van de plaatselijke voedselbank.

Het is de bedoeling dat daar de tasjes naartoe gaan en rond de kerstdagen uitgedeeld worden aan kids die al dan niet de grote overstroming hebben meegemaakt die afgelopen zomer in Limburg plaatsvond.

De tasjes waren in Dieren al onderverdeeld, met afhankelijk van de leeftijd passende cadeaus. Er waren tasjes zowel voor meisjes als jongens in de leeftijd van 0 tot 3 jaar, 4 tot 7 jaar en van 8 tot 12 jaar.

Wat ons bleef verbazen, is dat de mensen in Moorveld zo ontzettend dankbaar waren voor hetgeen wij in het Gelderse Diana hebben gedaan met deze actie. Ik wil dan ook bij deze eenieder dankzeggen die geholpen heeft dit mogelijk te maken. Bijgaand een foto van het overhandigen van een van de vele dozen met tasje.

Tot slot: er heeft zich in Limburg echt een drama afgespeeld, maar wij zijn dankbaar toch een beetje te hebben kunnen helpen.

namens de samenwerkende diaconieën, Tinus Pater



vanuit de kerkenraad: zingen en ventileren

Zoals U weet heeft de overheid 'ventileren' als een basisregel toegevoegd aan het pakket van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. Dit virus verspreidt zich in belangrijke mate via grotere uitgedemde luchtdruppels en zogenaamde aerosolen (zeer kleine uitgedemde luchtdruppels die daardoor lang in de lucht blijven zweven). Deze aerosolen kunnen zich ophopen in een ruimte waar onvoldoende of slecht wordt geventileerd, waardoor de kans op een besmetting aanzienlijk toeneemt.

Wanneer er gezongen wordt, worden er 60 x zoveel virusdeeltjes uitgestoten dan bij een gewoon gesprek tussen twee mensen! Kortom, bij het zingen in een slecht geventileerde ruimte is de kans op een zogenaamde "super spreading" zeer aanzienlijk. Omdat onze kerkzaal en Serre slechts zeer beperkte ventilatiemogelijkheden bezitten, hebben wij tot nu toe – tot onze grote spijt – moeten besluiten om de repetities van de cantorij in de Serre alsook het zingen van cantorij en gemeente in de kerkzaal niet toe te staan. Wij moeten ons helaas beperken tot de – overigens zeer gewaardeerde – zang van de cantor en een gezamenlijk slotlied om het besmettingsrisico te minimaliseren. Nu hoor ik u denken: de meesten zijn toch volledig gevaccineerd dan wel hersteld van een besmetting, dan is het risico toch niet zo groot? Dat klopt, maar het risico wordt zeker niet nul en – zo weten we inmiddels – ook gevaccineerden kunnen het virus overdragen en zelf ook nog ziek worden.

Uiteraard weten we niet hoelang deze problematiek ons nog parten speelt en zoeken we daarom naar oplossingen om de huidige impasse te doorbreken. Daartoe heeft de kerkenraad het volgende besloten:

1. We gaan – in overleg met de leden van de cantorij – onderzoeken of en onder welke voorwaarden repetities in de Serre weer mogelijk worden.
2. We laten – door een gespecialiseerd technisch bureau – onderzoeken welke ventilatiemogelijkheden in de kerkzaal en Serre aangebracht kunnen worden, zodanig dat wij verzekerd kunnen zijn van een luchtverversing die de kans op een besmetting zeer fors reduceert.

Ik hoop dat wij u in de komende Nieuwsbrief verder kunnen informeren over de uitkomst van deze twee acties.

vanuit de Kerkenraad: collecteren en muntgeld

Onze banken proberen hun kosten steeds verder te beperken en dat leidt ook tot beperking van hun dienstverlening. Steeds meer kantoren worden gesloten, diensten worden duurder en de meest actuele maatregel (ook vermeldt tijdens een recent NOS-journaal) is het stoppen van de inzameling van muntgeld. Hierdoor is het voor ondernemers en kerken niet langer mogelijk om muntgeld bij een lokaal kantoor te storten. Voor onze kerk(rentmeester) heeft dit tot gevolg dat de maandelijkse gang naar het bankkantoor in Velp niet meer mogelijk is voor het storten van muntgeld. Daarvoor in de plaats is een inzamelingspunt bij een bouwmarkt in een uithoek van Arnhem gekomen.

Om deze situatie enigszins hanteerbaar te maken, hebben wij besloten om de storting van muntgeld nog 1x per kwartaal te doen en **u dringend te verzoeken om uw bijdragen aan de collecten zoveel mogelijk te doen in de vorm van biljetten, per bank of met collectebonnen.** Deze collectebonnen zijn, nu het wekelijkse koffiedrinken na de dienst weer mogelijk is, tijdens deze bijeenkomsten weer verkrijgbaar bij de heer M. Drost. Hij is **iedere eerste zondag van de maand** voor de verkoop van de collectebonnen aanwezig.

De betaling van de collectebonnen kan geschieden via een ingevuld bankoverschrijvingsformulier, een directe (elektronische) bankoverschrijving of contante betaling. Svp deze laatste vorm zo min mogelijk gebruiken.

Alvast onze dank voor uw medewerking.

*Namens de kerkenraad,
Hans Rexwinkel*

schrijfactie Amnesty International

In verband met de coronamaatregelen wordt u maandelijks de mogelijkheid geboden een online petitie of e-mail te versturen. De petitie of mail wordt vanaf een versleuteld e-mailadres verstuurd en uw eigen e-mailadres is niet zichtbaar voor de ontvanger. Alleen naam en woonplaats worden aan de autoriteiten doorgegeven.

Verenigde Staten

Rocky Myers wacht al 27 jaar in een cel op zijn executie. Hij zou bij een inbraak een vrouw hebben gedood. Forensisch bewijs ontbreekt, getuigenverklaringen rammelen en met zijn verstandelijke beperking is geen rekening gehouden. Zijn proces en veroordeling had een racistische ondertoon.

De advocaat had banden met de Ku Klux Klan en elf van de twaalf juryleden waren blank.

Amnesty roept de gouverneur in Alabama op de doodstraf van Myers te herroepen en zijn rechtszaak te heropenen. Via <https://www.amnesty.nl/forms/urgentactions-vs-meyers> kunt u meedoen aan deze e-mailactie.



nieuws uit de KIK: 17 november: film in de tuinkamer “The last son”

De derde woensdag van de maand: film! Op 17 november vertonen we “The last son”, een spannend, waar gebeurd verhaal over het duistere geheim van Ted Kennedy.

Eén van de markantste figuren van de Amerikaanse politiek van de vorige eeuw is ongetwijfeld John F. Kennedy, de president die doodgeschoten werd. Ook de broers van John waren actief in de politiek. Toen naast John ook zijn andere twee broers overleden, bleef alleen nog Ted Kennedy over. De senator wilde ook een gooi doen naar het presidentschap, maar een vreselijke gebeurtenis stak daar een stokje voor.

Massachusetts, 18 juli 1969: terwijl de wereld thuis in spanning kijkt naar de ruimtereis van Apollo 11, wordt op het eiland Chappaquiddick, een geliefd vakantieoord voor welgestelde Amerikanen, een van de meest controversiële politieke doofpotaffaires van Amerika georkestreerd. Na het verlaten van een feestje ontsnapt Ted Kennedy ternauwernood aan de dood als zijn auto van een brug afzwenkt. De jonge campagnemedewerker Mary Jo

Kopechne die naast hem zat heeft minder geluk en verdrinkt. Wat lijkt op een tragisch ongeluk mondt al snel uit in een meeslepend schandaal gebouwd op leugens en valse getuigenissen. De film is uitgebracht in 2017.



Inleiding en film starten om 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is er inloop met koffie en thee. Na afloop praten we na met een glas en een hapje. Graag aanmelden vóór 14 november bij Liesbeth van Hulst, Email: liesbethvanhulst@kpnmail.nl; Tel: 3634698.

namens de KIK, Erik Kool

Leerhuis Joodse traditie

Dit najaar worden er weer drie “leermiddagen” joodse traditie gehouden. We gaan lezen uit het uit het boek “Exodus “van Jonathan Sacks. Hij noemt het “Boek van de bevrijding”. Een volk op weg naar een leven in vrijheid. Hoe actueel is dat. Wat is dan die bevrijding (waarvan, van wie) en wat is vrijheid? Sacks legt de bijbel uit en verbindt dit met ons leven hier en nu. Op een verrassende, boeiende manier.

Hier volgen de data: WOENSDAGMIDDAG 24 november, 1 december en 8 december van 14 u – 16 u in de Serre van de kerk.

“Oude” deelnemers en nieuwe mensen, U bent van harte uitgenodigd als u belangstelling hebt. Omdat wij voor iedere deelnemer een kleine reader maken, vragen wij u om zich op te geven, ook al zou u niet alle drie keer kunnen komen.

Begeleiding: Bert Bomer en Madelon Beekhuis (tel. 06 – 28957708) of per mail: m-beekhuis@hetnet.nl

gesprekskring Nicodemus

Op vrijdagmorgen 26 november aanstaande komen we weer samen met de leden van de Nicodemuskring. Dat zal als altijd plaats hebben in de Serre van onze kerk. De koffie staat om 9.45 uur klaar en we beginnen om 10.15 uur. De ochtend duurt tot ongeveer 11.30/11.45 uur. Het onderwerp van de gesprekken is op dit moment nog niet bekend. Maar hoe dan ook: u bent in elk geval van harte uitgenodigd!

ds. Frans Ort

**STICHTING
VRIENDEN
VAN DE KERK
TE
ROZENDAAL**

Op **31 oktober** komt het **Trio Rusanovsky** dat bestaat uit Leon Rusanovsky en zijn twee kinderen Julia en Arthur Rusanovsky een concert geven in de kerk. Hun muziekprogramma's bestaan uit klassiek repertoire afgewisseld met bekende Joods-Russische volksliederen, tango's, improvisatie en eigen composities. Zij presenteren een kleurrijk, levendig, melancholisch en emotioneel programma waarbij de viool, altviool, piano en gitaar in verschillende combinaties te horen zijn. Het trio treedt op in kleine en grote zalen in binnen- en buitenland, o.a. in de Portugese Synagoge van Amsterdam, de "Grundbuchhalle" in Hamburg, de "Moscow Jewish Community Centre" en de "Russian American Culture Centre" in New York. Deze zomer heeft het ensemble bij het staatsbanket in Berlijn de muzikale omlijsting verzorgd voor het Nederlandse koningspaar en de Duitse bondspresident Steinmeier.

Zondagmiddag 15.00 uur

Toegang € 15,- voor Vrienden € 12,-

Kinderen onder 12 jaar en Gelrepashouders vrij

De volgende concerten zijn op 28 november 2021, 23 januari, 27 maart en 22 mei 2022.

We gaan voorzichtig van start. Er is ruim voldoende afstand voor iedereen aan te houden. Of de traditionele 'meet & greet' na afloop mogelijk is zal per keer worden gezien.

U kunt zich tevoren aan melden; liefst per mail naar vrienden@dekerkvanrozendaal.nl en eventueel naar telefoonnummer 026 362 10 68. We houden ons aan de coronaregels, zoveel mogelijk onderling afstand en bij koorts en verkoudheid komen we niet.



Persbericht Filosofische Kring Rozendaal

De Filosofische Kring georganiseerd door Vrienden van de kerk te Rozendaal is weer op gang. Onder het thema: **“Verstoring van de orde, hoe nu verder”** worden vijf lezingen verzorgd door sprekers die zich verdiepen in de filosofische en maatschappelijke consequenties van die verstoring.

De kring wordt gehouden in de Serre van Rozendaal, Kerklaan 15 6891CM Rozendaal. De eerste twee lezingen zijn al geweest. De volgende bijeenkomsten van de Kring wordt gehouden op maandagen 1, 15 en 29 november van 20.00 tot 22.00 uur. Op 1 november 2021 Dr. L. Siffels, Radboud-universiteit, Nijmegen. Maandag 15 november 2021 Prof. Dr. G. Buys, Vrije Universiteit Amsterdam Markt, moraal en ideologie in tijden van Corona. 29 november 2021 Dr. M.J.de Jongh, Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht: De overheid en publieke goederen in de nadagen van Corona.

Deelname aan alle vijf avonden van deze cyclus: € 55.- Deelname aan één avond € 13.-, studenten € 5.-, scholieren gratis toegang. Opgave voor de hele cyclus door overmaking van het verschuldigde bedrag van € 55.- op IBAN: NL90 INGB 0688 0860 39 t.n.v. VKR te Rozendaal, onder vermelding van Uw naam en “Filosofische Kring 2021”.

Houders van een studentenkaart (onder overlegging van dit document) betalen € 20.- voor de hele cyclus.

Leerlingen van middelbare scholen, jonger dan 18 jaar, krijgen gratis toegang. S.v.p. zo spoedig mogelijk uw opgave opsturen of mailen naar: penningmeester Vrienden van de Kerk te Rozendaal, Schout Leermolenstraat 7A, 6891 BD Rozendaal, of via e-mail: hein@philocon.com. Indien u één of enkele inleidingen wilt bijwonen, kunt u op de avond zelf tegen contante, liefst gepaste, betaling van € 13.- aan de ingang toegang krijgen.

Samenvatting van de lezing op 1 november

Innovatie als het grootste goed: wat de Coronamelder laat zien over onze maatschappelijke morele discussie.

Het is geruststellend om te geloven in vanzelfsprekende vooruitgang. Het geeft hoop om te denken dat uiteindelijk alles als vanzelf beter zal worden. We leven in een samenleving die niet alleen gelooft in dergelijke vooruitgang, maar het ziet als iets wat we moeten nastreven.

Innovatie is een van onze belangrijkste morele waarden geworden. De prominente plek die innovatie in onze samenleving inneemt gaat echter wel ten koste van andere waarden. Dit hebben we kunnen zien tijdens de covid-pandemie, toen veel landen geloofden dat zij met het gebruik van apps de verspreiding van covid onder controle konden houden. Bij de ontwikkeling van deze contact-tracing apps is een brede maatschappelijke discussie gevoerd over wat voor vorm deze app moest krijgen, waarbij het leek te gaan over een afweging tussen onze gezondheid en onze privacy. Een weinig expliciete maar zeer aanwezige factor in deze discussie, was ons geloof in technologische innovatie en vooruitgang. We formuleerden het als een '21e-eeuwse oplossing', een moderne technologie die een uitweg kan bieden uit de lockdown. Deze innovatiedrang zorgde dat we andere waarden, zoals democratische waarden en zorg voor elkaar, uit het oog verloren.

De ophemeling van innovatie is een onderdeel van een bredere verschuiving van de morele waarden die we herkennen in de gezondheidszorg. Grof gezegd lag er eerst een nadruk op autoriteit, zorg, hiërarchie en stabiliteit, en ligt er nu meer nadruk op gelijkheid, individuele keuzen en innovatie. Deze verschuiving is een gevolg van nieuwe technieken die een nieuwe verhouding tussen dokters, onderzoekers en patiënten veroorzaken. In deze lezing wil ik aandacht besteden aan de kansen en de risico's die deze verschuiving met zich meebrengt door goed te kijken naar onze maatschappelijke discussie over de Coronamelder en hoe we deze discussie beter zouden kunnen voeren.



Dr. L. Siffels

De nieuwe serie van de Filosofische Kring heeft dit jaar als thema:
“Verstoring van de orde, hoe verder?”

De Kring vindt plaats op maandagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in de Serre van Rozendaal.

De komende data zijn: **1, 15 en 29 november en als reservedatum 13 december.**

maandag 1 november 2021 Dr. L. Siffels, Radbouduniversiteit, Nijmegen

maandag 15 november 2021 Prof. Dr. G. Buys, Vrije Universiteit Amsterdam **Markt, moraal en ideologie in tijden van Corona.**

29 november 2021 Dr. M.J.de Jongh, Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht: **De overheid en publieke goederen in de nadagen van Corona.**

Deelname aan alle vijf avonden van deze cyclus: € 55.-

Deelname aan één avond € 13.-, studenten € 5.-, scholieren gratis toegang.

Opgave voor de hele cyclus door overmaking van het verschuldigde bedrag van € 55.- op IBAN: NL90 INGB 0688 0860 39 t.n.v. VKR te Rozendaal, onder vermelding van Uw naam en "Filosofische Kring 2021".

Houders van een studentenkaart (onder overlegging van dit document) betalen € 20.- voor de hele cyclus.

Leerlingen van middelbare scholen, jonger dan 18 jaar, krijgen gratis toegang

S.v.p. zo spoedig mogelijk uw opgave opsturen of mailen naar:

penningmeester Vrienden van de Kerk te Rozendaal,

Schout Leermolenstraat 7A, 6891 BD Rozendaal,

of via e-mail: hein@philocon.com

Indien u één of enkele inleidingen wilt bijwonen, kunt u op de avond zelf tegen contante, liefst gepaste, betaling van € 13.- aan de ingang toegang krijgen.

De Filosofische Kring vindt plaats in de Serre en wijkt indien nodig uit naar de kerkzaal.

Secretariaat: De Ruyterlaan 27, 6881 GS Velp

e mail: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl

Website: www.dekerkvanrozendaal.nl/stichtingvrienden

Bankrekeningnummer: NL90 INGB 0688 0860 39

t.n.v. Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal

ANBI-nr: 8410719

namens de Stichting Vrienden van de Kerk van Rozendaal, Bert Veraart

Herfst in de kerktuin



De tuin kleurt weer in herfstkleuren en het is, nog steeds, een genoegen om erin rond te lopen. Of erin te werken.

Zaailingen uitsteken (zie Jan de Haas hard aan het werk), planten scheuren en weer planten, blad harken. En het gereedschap moet onderhouden worden: bladblazer, kettingzaag.

De appeloogst valt helaas erg tegen dit jaar. Wel zijn er weer tamme kastanjes, hoewel niet zo veel als in andere jaren. Als u ze wilt rapen bent u welkom!

Namens de tuincommissie, Erik Kool
(foto's Niesje Verheij)



Namens de Tuincommissie, Erik Kool



De Serre van Rozendaal

Serre van Rozendaal op woensdagochtend weer open!

Na een lange lockdown van een half jaar, zijn we woensdag 9 juni weer van start gegaan.

Het weer was prachtig, de tuin om van te genieten en het koffiedrinken met elkaar na zo'n lange tijd een verademing!

Veel bezoekers zijn inmiddels dubbel ingeënt en met mooi weer zitten we buiten op het terras. Binnen hanteren we de RIVM-maatregelen. Gezien de vaccinatiegraad en onze voorzichtigheid naar elkaar toe, kunnen we veilig en gezellig met elkaar van gedachten wisselen over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Voor velen van u is de Serre een bekend begrip. En u bent dus weer zeer welkom. Voor diegenen die ons nog niet kennen, kom vooral een keer langs om de gezellige sfeer te

proeven. U kunt zich per mail aanmelden voor dinsdag 17.00 uur. Wij zorgen dan voor het juiste aantal stoelen op gepaste afstand.

Wij zijn elke woensdagochtend geopend van 10 uur tot 12:30 uur. We zien u graag komen.

Met een vriendelijke groet

het gastenteam van de Serre van Rozendaal



autodienst: coördinator en nieuwe vrijwilligers gezocht

Per 1 oktober 2021 wordt de autodienst weer opgestart.

Contactpersoon is Miep Dijkhuis.

Wie gebruik wil maken van de autodienst, kan met haar contact opnemen.

Ook zoeken we nog vrijwilligers die willen rijden.

Telefoonnummer 026 4954437 en e-mail miep.dijkhuis@dekerkvanrozendaal.nl.



datum inleveren volgende kopij

De kopij voor de volgende Nieuwsbrief mag worden aangeleverd voor 27 november aanstaande. Ik dank hierbij iedereen voor het accuraat en ook op tijd inleveren van de kopij voor deze Nieuwsbrief: dat werkt bijzonder fijn! Ik heb nog een verzoek: zou u als het even kan, de kopij in Word willen aanleveren? Dat vergemakkelijkt voor mij het 'inboeken' in de Nieuwsbrief... Mijn e-mailadres luidt: f.ort@upcmail.nl

afsluiting: Allerzielen, een gedicht van Frans Ort

Allerzielen

Het zonlicht valt vertrouwd en zacht
op hout, op stenen, mensen,
aangeschoven deze morgen
om zij aan zij en plechtig zwijgend
te wachten op de namen.

De lijst is lang en statig,
nog eenmaal klinken namen
als echo van de stilte.

Stil en ernstig,
diep doordrongen
zijn wij daar
van het besef hoe na
en toch hoe ver
de doden ons nu zijn.
