



Protestantse
Kerk



NIEUWSBRIEF
PROTESTANTSE GEMEENTE
ROZENDAAL



foto: Gert Jan Bollen, Dieren

OKTOBER 2021

inhoud

ter overweging	pag. 3
kerkdiensten	pag. 4
 gang van zaken rond corona	pag. 4
bij de kerkdiensten	pag. 5
van de diaconie	pag. 7
uit een brief van de SIVMO	pag. 8
gedicht van Jaap van Dijkhuizen	pag. 9
schrijfactie Amnesty International	pag. 10
gesprekskring Nicodemus	pag. 11
Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal	pag. 11
nieuws uit de K.I.K.	pag. 13
20 oktober: benefietvoorstelling film	pag. 14
de Serre van Rozendaal	pag. 15
 autodienst: coördinator en nieuwe vrijwilligers gezocht	pag. 15
 datum inleveren volgende kopij	pag. 16
gedicht Frits Koning: Verdrietgraniet	pag. 16

ter overweging

Het gebeurde in de afgelopen tijd tweemaal dat een voorganger verstek moest laten gaan of te laat arriveerde. Dat heeft ertoe geleid dat wij in de Kerkenraad besloten om een klein boekje te maken met gebeden en teksten voor de eredienst. Die zijn bruikbaar wanneer een van onze ambtsdragers of eredienstvaardige gemeenteleden de dienst moet 'overnemen'. Het boekje kreeg de titel mee *woorden in de wind – gebeden voor de eredienst*. Ik fungeerde als de samensteller/redacteur. Er staan kyriegebeden, zondagsgebeden, voorbeden en zegenbeden in. En, al was ikzelf de samensteller, ik vind het een prima bruikbaar boekje. Niet alleen voor in de eredienst maar ook voor persoonlijk gebruik. Hoewel dit stukje het begin is van de Nieuwsbrief, vang ik de zaak toch aan met twee zegenbeden. De tweede is overbekend, de eerste schreef ikzelf en deze geef ik regelmatig aan mensen mee als we elkaar een poosje niet meer zien.

Nu wij van hier gaan
in de vrede en de rust van ons samen zijn,
wensen wij elkaar:

vreugde waar het kan,
kracht waar het nodig is
en liefde als een mantel om ons heen geslagen.

Frans Ort

De Heer is voor u
om u de juiste weg te wijzen,
de Heer is achter u
om u in Zijn armen te sluiten en te beschermen,
de Heer is onder u
om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen,
de Heer is in u
om u te troosten wanneer u verdriet heeft,
de Heer omgeeft u als een beschermende muur
wanneer anderen over u vallen,
de Heer is boven u
om u te zegenen.

Zo zegent God u vandaag, morgen en in eeuwigheid.

Saint Patrick

kerkdiensten

3 oktober, 10.00 uur

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Sytze de Vries, Schalkwijk
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal

10 oktober, 10.00 uur

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Frans Ort
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal

17 oktober, 10.00 uur

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Bert Bomer, Doesburg
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal

24 oktober, 10.00 uur

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Elsje Pot, Arnhem
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal

31 oktober, 10.00 uur

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Marieke Fernhout, Nijmegen
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal

gang van zaken rond corona

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 14 september jl.. heeft de kerkenraad besloten om de corona-maatregelen voor onze kerk en Serre met ingang van 25 september voor een belangrijk deel te laten vervallen. Dit betekent dat voor **alle** diensten en bijeenkomsten met ingang van deze datum:

- Het aantal kerkgangers is niet langer gelimiteerd.
- De toegang tot de kerk vindt plaats via de hoofdingang.
- De liturgieën bevinden zich op het tafeltje bij de liedboeken; desgewenst kunt u nog gebruik maken van het daar geplaatste ontsmettingsmiddel.
- De 1,5 meter regel vervalt. Houdt u echter rekening met de mensen die een gepaste afstand wensen aan te houden.
- Alle stoelen zullen in de gebruikelijke opstelling worden geplaatst en de waarschuwingstickers worden verwijderd.

- De gerfkamer wordt weer in gebruik genomen t.b.v. de voorbereiding van de dienst door de predikant en ambtsdragers.
- De collecten vinden plaats aan het einde van de dienst en worden ingezameld bij de uitgang van de kerkzaal (naast de digitale mogelijkheid om uw gift over te maken).
- Het zingen wordt vooralsnog beperkt tot het gezamenlijk zingen van het slotlied. Dit hangt samen met de ontoereikende ventilatiemogelijkheden in de kerkzaal. Ook de cantorij zal de samenzang om die reden nog niet begeleiden. De cantor zal de liederen ten gehore blijven brengen: voor in de kerk of vanaf het orgelbalkon (naar haar keuze).
- Het geven van een hand aan de predikant na de dienst blijft voorlopig niet toegestaan.
- Het koffiedrinken na de dienst wordt eveneens weer mogelijk, waarbij u wordt verzocht om rekening te houden met de bezoekers die een gepaste afstand op prijs stellen. Tijdens het koffiedrinken zal de luchtreiniger in de Serre worden ingeschakeld; dit kan enige geluidsoverlast veroorzaken.
- Bij eventuele klachten wordt u vriendelijk verzocht om thuis te blijven en desgewenst de dienst via kerkdienstgemist.nl te volgen. Deze faciliteit blijven wij voor onbepaalde tijd aanbieden.

Wij zijn blij dat met het herroepen van deze maatregelen de teruggang naar de vertrouwde kerkgang weer grotendeels mogelijk is geworden en rekenen op uw begrip dat wij ten aanzien van de samenzang en het handen schudden nog een voorbehoud dienen te maken.

Tenslotte wijzen wij u op de werkzaamheden in de Kerklaan welke de bereikbaarheid en het parkeren voor de kerk kunnen hinderen.

bij de kerkdiensten

Zondag 3 oktober, 3^e van de Herfst - Vg. Ds. Sytze de Vries

Lezingen: Exodus 34:4-9; Johannes 8:1-11

Gezongen wordt:

Gezang 217: 'De dag gaat open voor het woord des Heren' 1.2. en 4

Als Gloria: Gez. 117a: 'Gij volken loof uw God en Heer'.

Na de lezing uit Exodus: Psalm 119:39 en 40 en na de lezing uit het Evangelie naar Johannes

de Lofprijzing: Gezang 329: 'O Heer God, erbarmend, genadig'. Na de verkondiging: Gezang

322: 'Die chaos schiep tot mensenhand' en als **gezamenlijk gezongen slotlied**: Gez. 326: 'Van

ver, van oudsher aangereikt'.

Zondag 10 oktober, 4^e van de Herfst – Vg. Ds. Frans Ort

Lezingen: Exodus 13:17-22; Johannes 8:12-20

Gezongen word: Psalm 130

Als Gloria: Gez. 221: 'Zo vriendelijk en veilig als het licht'

Na de lezing uit Exodus Gezag 151: 'Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag': 3.4.5. en na de lezing uit het Evangelie naar Johannes de Lofprijzing 339c. Na de verkondiging Gezag 825: 'De wereld is van Hem vervuld' 1.8.9.10. en **als gezamenlijk gezongen slotlied:** Gezag 362: 'Hij die gesproken heeft een woord dat gaat'.

Zondag 17 oktober, 5^e van de Herfst – Vg. Ds. Bert Bommer

Lezingen: Exodus 6:2-8; Johannes 8:21-36

Gezongen wordt: Psalm 119: 31 en 34

Als Gloria: Gez. 275: 'Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig'.

Na de lezing uit Exodus:

Cantor: *Uit: de Woorden gezongen nr. 16 t. Coert Poort mel. Willem Vogel*

'In goeden doen geraakt'

1 In goe - de doen ge - raakt
na kom - mer - vol - le - tijd
be - denk in dank - baar - heid
God heeft het zo ge - maakt

2 Lachend omhoog getild
uit dalen van verdriet
vergeet uw leven niet:
Hij heeft het zo gewild

4 Eenmaal voorgoed terecht
laat horen het verhaal
hoe Hij het allemaal
gedaan heeft als voorzegd

6 En sla in domme trots
uzelf niet op de borst
Hij leste steeds uw dorst
met water uit de rots.

3 Gebracht in veiligheid
langs schorpioen en slang
bedenk een leven lang:
Hij heeft uw voet geleid

5 Hoe Hij in tegenspoed
daar in de wildernis
waar niets te vinden is
u daaglijks heeft gevoed

7 Maar laat toch bovenal
steeds in gedachten zijn
het woord in de woestijn
dat eeuwig gelden zal.

Na de Lezing van het Evangelie naar Johannes: de Lofprijzing 339c. Na de verkondiging wordt gekozen uit: Gez. 714: 'Dat ik recht kan staan'; Gez. 803: 'Uit Oer is hij getogen' 1. 2. 6. of Gez. 827: 'Mensen wij zijn geroepen om te leven'.

Als **gezamenlijk gezongen slotlied** wordt gekozen uit Gez. 826: 'O Christus, woord der eeuwigheid' of, indien niet eerder gezongen: Gez. 827 zie boven.

Zondag 24 oktober, 6^e van de Herfst – Vg. Ds. Elsje Pot

Lezingen: Jeremia 28:1-17; Johannes 8:37-47

Gezongen wordt: Psalm 119: 16 en 17.

Als Gloria: Gez. 326: 'Van ver, van oudsher aangereikt' .

Na de lezing uit Jeremia wordt gekozen uit: Gez. 313 : 'Een rijke schat van wijsheid' 1. 4. 5. of

Gez. 846: 'De wijsheid van voor alle tijden' 1. 5.6. en na de lezing uit het Evangelie naar Johannes de lofprijzing 339c. Na de Verkondiging wordt gekozen uit: Gez. 318: 'Het woord brengt de waarheid teweeg', Gez. 321: 'Niet als een storm, als een vloed.' of Gez. 760: 'Gij zijt de zin van wat wij zijn'. Als **gezamenlijk gezongen slotlied** wordt gekozen uit, indien niet eerder gezongen: Gez. 760 zie na verkondiging of Gez. 826: " O Christus, woord der eeuwigheid'.

Zondag 31 oktober, 7^e van de Herfst – Vg. Ds. Marieke Fernhout

Lezingen Jesaja 30:19-21 en 26

Gezongen wordt: Psalm 98: 1 en 3

Als Gloria: Gez. 310: 'Eén is de Heer, de God der goden'

Na de lezing uit Jesaja wordt gekozen uit: LvdK: Gez. 342: 'Tot U o Heer, tot U die liefde zijt' LvdK Gez.: 123:'De Naam des Heren nadert reeds van verre' of LB: Gez. 378:'Sterk, Heer, de handen tot uw dienst'. Na de lezing uit Johannes de Lofprijzing 339c. Na de verkondiging wordt gekozen uit: Gez.321: 'Niet als een storm als een vloed', Gez.534: 'Hij die de blinden weer liet zien', Gez.722: 'Uw stem, Heer, hebben wij gehoord' of Gez.839: 'Ik danste die morgen toen de schepping begon'. Als **gezamenlijk gezongen slotlied:** Gez. 723: 'Waar God de Heer zijn schreden zet'.

Ada Waalboer

van de diaconie

Zondag 3 oktober : voor SIVMO, steunt vredes- en mensenrechtengroepen in Israël. **Zie ook het artikel/de brief van het bestuur van SIVMO hieronder.**

Zondag 10 oktober : Voor het diaconaat en dat spreekt voor zich: om financiële hulp te kunnen bieden waar dat in de wereld hard nodig is, bijvoorbeeld bij calamiteiten.

Zondag 17 oktober ; voor KIA wereldvoedseldag; de aandacht is nu speciaal voor boeren in het noorden van Kameroen die kampen met droogte: dus geen oogst en dus geen eten! Op zoveel plaatsen op aarde is nijpend gebrek aan voedsel en wij kunnen vanuit ons land van overvloed aan voedsel helpen daaraan wat te doen.

Zondag 24 oktober : Kruispunt in Arnhem, welbekend door onze kookactiviteiten: je wordt er telkens weer met de neus op de feiten gedrukt: de armoede en het gebrek wat daarmee samenhangt om ons heen.

Zondag 31 oktober : Voor Kayamandi, ons gezamenlijk project met Velp; u vindt een artikeltje erover in deze Nieuwsbrief.

voor de diakenen Ans van Dijkhuizen

uit een brief van de SIVMO (Steun voor Israëlische Vredes en Mensenrechten Organisaties):

'De overheid speelt met vuur - en wij allen voelen de vlammen!' Het was de leus die honderden Israëli's scandeerden voor het kantoor van Netanyahu's Likoeed-partij in Tel Aviv, begin mei.

Terwijl het Israëlische leger bombardementen uitvoerde op de Gazastrook, en raketten van Hamas neerdaalden in Israëlische steden en dorpen, kwam de vredesbeweging in actie. Onbevreesd. Moedig. Tegen de stroom in. Terwijl in sommige Israëlische steden Joodse en Palestijnse Israëli's recht tegenover elkaar stonden, stonden vredesactivisten op bruggen, op kruispunten, bij scholen en langs wegen met een geluid van verzoening. Terwijl de Israëlische regering sprak over 'keihard terugslaan met een ijzeren vuist', bood veteranenorganisatie *Breaking the Silence* een breder perspectief. Over de noodzaak om een einde te maken aan de eindeloze spiraal van geweld en bezetting. Over de onwil en het onvermogen van het politieke leiderschap om keuzes te maken die een vreedzame toekomst voor Palestijnen en Israëli's mogelijk te maken. Over hoe velen in Israël wegkijken van een ongemakkelijke waarheid: het geweld tussen Israël en Hamas valt niet los te zien van de bezetting. Oorlogsgeweld is geen oplossing. Het geluid van *Breaking the Silence*, en van dialooggroepen als *Combatants for Peace* en *Parents Circle*, werd gehoord. Duizenden Israëli's sloten zich aan bij hun protesten, en luisterden naar hun toespraken. En zij waren niet de enigen die een ander perspectief én een ongemakkelijke waarheid boden. *B'Tselem*, Israëls grootste mensenrechtenorganisatie, was kraakhelder: oorlogsmisdaden worden, wederom, gepleegd. Door Hamas met haar raketaanvallen op Israëlische burgers. En door Israël, met haar grootschalige bombardementen midden in bewoond gebied.

Zo stelling te nemen, te midden van een oorlog, vereist moed. Veel moed. En voor die moed heeft Israëls mensenrechten- en vredesbeweging uw steun hard nodig. Want door u....

...kan **B'Tselem** gedegen en onafhankelijk onderzoek doen naar oorlogsmisdaden

...kan **Parents Circle** werken aan verzoening tussen Joodse en Palestijnse Israëli's

...kan burgerrechtenorganisatie **HaMoked** aandacht vragen voor Palestijnse kinderen in Israëli'sche gevangenschap

...kan mensenrechtenorganisatie **Physicians for Human Rights** zorg bieden aan Palestijnen in bezet gebied

Daarom vragen wij nu aan u, namens onze groepen, versterk hun stem en steun hun werk

Aldus de brief van het bestuur van SIVMO en door de diaconie van harte aanbevolen.

gedicht van Jaap van Dijkhuizen

Al wat langere tijd geleden schreef Jaap van Dijkhuizen een serie sonnetten over personen die hem inspireren dan wel boeien. De bundel kreeg de titel *uitgelezen voorbijgangers – portretten in sonnetten*. Het is een buitengewoon fraai boek met verrassende wendingen en vooral een buitengewoon fraai boekje van namen. Ik vind nog altijd de moeite waard om regelmatig ter hand te nemen. Bij herlezing stuitte ik op een gedicht dat ik in verband met de kanselierswisseling bij onze Oosterburen eruit licht en aan u voorleg.

Angela Merkel

Geen gangbaar ritueel: dat men voorzegt,
Wanneer een Duitse Mädel wordt geboren,
'Als Bundeskanzler in de wieg gelegd!'
Haar kiezer wil zo'n profetie niet horen

En toch heeft deze uitspraak enig recht,
Want ook al werd zij dan niet uitverkoren
Haar blik, imago, is van een die vecht
Die zich door veel gekonkel niet laat storen.

De ster van Angela is snel gerezen,
Maar zonder glitter, als een sterke vrouw
Die kans zag oude wonden weer te helen.

Uit heel haar houding is het af te lezen
Dat zij, hoewel het feminiene trouw,
Kans ziet het politieke spel te spelen.

schrijfactie Amnesty International

In verband met de coronamaatregelen wordt u maandelijks de mogelijkheid geboden een online petitie of e-mail te versturen. De petitie of mail wordt vanaf een versleuteld e-mailadres verstuurd en uw eigen e-mailadres is niet zichtbaar voor de ontvanger. Alleen naam en woonplaats worden aan de autoriteiten doorgegeven.

Polen

Een groep van 32 Afghaanse vluchtelingen zit al drie weken vast in het niemandsland tussen Polen en Wit-Rusland. Ze ontberen voldoende voedsel, water en onderdak. Polen heeft voor dat gebied de noodtoestand afgekondigd waardoor het werk van hulporganisaties, advocaten en journalisten wordt bemoeilijkt. Amnesty roept de Poolse regering op om de Afghanen toe te laten en humanitaire hulp te verlenen. Het ondertekenen van de petitie kan via deze link: <https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-polen>



gesprekskring Nicodemus

Op vrijdagmorgen 29 oktober aanstaande komen we weer samen met de leden van de Nicodemuskring. Dat zal als altijd plaats hebben in de Serre van onze kerk. Der koffie staat om 9.45 uur klaar en we beginnen om 10.15 uur. De ochtend duurt tot ongeveer 11.30/11.45 uur. Ditmaal zal als thema klinken de gebeden die we samenstelden voor de 'noodliturgie'. Aan de hand van grote dichters als Willem Barnard, Huub Oosterhuis, Sytze de Vries en Henk Jongerius zullen we ons buigen over de teksten en ook over de theologie rondom het gebed. Ik hoop van harte dat het een mooie morgen mag worden! U bent in elk geval van harte uitgenodigd.

ds. Frans Ort

**STICHTING
VRIENDEN
VAN DE KERK
TE
ROZENDAAL**

concerten en de Filosofische Kring van de Vrienden van de kerk te Rozendaal gaan weer van start.

Het is weer mogelijk. Een nieuw concertseizoen staat voor de deur. We hopen dit keer zes concerten te kunnen houden om daardoor iets te kunnen inhalen van de vervallen concerten in de voorbije tijd. Vanwege de onzekerheden is er dit jaar geen uitgebreide brochure van de activiteiten. Het concertprogramma staat op de site.

Op **31 oktober** volgt het **Trio Rusanovsky** dat bestaat uit Leon Rusanovsky en zijn twee kinderen Julia en Arthur Rusanovsky. Hun muziekprogramma's bestaan uit klassiek repertoire afgewisseld met bekende Joods-Russische volksliederen, tango's, improvisatie en eigen composities. Zij presenteren een kleurrijk, levendig, melancholisch en emotioneel programma waarbij de viool, altviool, piano en gitaar in verschillende combinaties te horen zijn. Het trio treedt op in kleine en grote zalen in binnen- en buitenland, o.a. in de Portugese Synagoge van Amsterdam, de "Grundbuchhalle" in Hamburg, de "Moscow Jewish Community Centre" en de "Russian American Culture Centre" in New York.

Om het tekort van vorig seizoen in te halen organiseren we dit keer zes concerten. De volgende zijn op 28 november 2021, 23 januari, 27 maart en 22 mei 2022.

We gaan voorzichtig van start. Bij de concerten niet meer dan 40 toehoorders in de kerk en kleine ensembles. Dan is er ruim voldoende afstand voor iedereen aan te houden. Of de traditionele 'meet & greet' na afloop mogelijk is zal per keer worden gezien.

Steeds wordt gevraagd tevoren aan te melden; voor de concerten liefst per mail naar vrienden@dekerkvanrozendaal.nl en eventueel naar telefoonnummer 026 362 10 68. we houden ons aan de coronaregels, zoveel mogelijk onderling afstand en bij koorts en verkoudheid komen we niet.

De nieuwe serie van de Filosofische Kring heeft dit jaar als thema:

“Verstoring van de orde, hoe verder?”

De Kring vindt plaats op maandagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in de Serre van Rozendaal. De data zijn:

4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november en als reservedatum 13 december.

4 oktober 2021 Mr. Dr. M. Stronks, Vrije Universiteit Amsterdam: **Coronacrisis als mobiliteitscrisis.**

18 oktober 2021 Prof. Dr. M.A.B.M. De Kesel, Radboud-universiteit Nijmegen: **Corona: een biopolitiek virus.**

1 november 2021 Dr. L.Siffels, Radbouduniversiteit, Nijmegen
Nadere gegevens over haar bijdrage volgen nog.

Maandag 15 november 2021 Prof. Dr. G. Buys, Vrije Universiteit Amsterdam **Markt, moraal en ideologie in tijden van Corona.**

29 november 2021 Dr. M.J.de Jongh, Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht: **De overheid en publieke goederen in de nadagen van Corona.**

Deelname aan alle vijf avonden van deze cyclus: € 55.-

Deelname aan één avond € 13.-, studenten € 5.-, scholieren gratis toegang.

Opgave voor de hele cyclus door overmaking van het verschuldigde bedrag van € 55.- op IBAN: NL90 INGB 0688 0860 39 t.n.v. VKR te Rozendaal, onder vermelding van Uw naam en “Filosofische Kring 2021”.

Houders van een studentenkaart (onder overlegging van dit document) betalen € 20.- voor de hele cyclus.

Leerlingen van middelbare scholen, jonger dan 18 jaar, krijgen gratis toegang

S.v.p. zo spoedig mogelijk uw opgave opsturen of mailen naar:

penningmeester Vrienden van de Kerk te Rozendaal,
Schout Leermolenstraat 7A, 6891 BD Rozendaal,
of via e-mail: hein@philocon.com

Indien u één of enkele inleidingen wilt bijwonen, kunt u op de avond zelf tegen contante, liefst gepaste, betaling van € 13.- aan de ingang toegang krijgen.

De Filosofische Kring vindt plaats in de Serre en wijkt indien nodig uit naar de kerkzaal.

Secretariaat: de Ruyterlaan 27, 6881 GS Velp
e mail: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl
Website: www.dekerkvanrozendaal.nl/stichtingvrienden
Bankrekeningnummer: NL90 INGB 0688 0860 39
t.n.v. Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal
ANBI-nr : 8410719

namens de Stichting Vrienden van de Kerk van Rozendaal, Bert Veraart

nieuws uit de KIK



Op 11 en 12 september was het weer de traditionele open monumentendag. Ook onze kerk was geopend en verwelkomde zo'n 70 bezoekers, waaronder enkele gezinnen met kinderen. Vanwege corona lag de nadruk dit jaar op het buitengebeuren. Cathrien van de Ree had een fraaie folder gemaakt met de beschrijving van een historische wandeling door het Rozendaalse beekdal. Er zijn nog folders over voor de liefhebber!

Liesbeth van Hulst was weer degene die het rooster voor de surveillance opstelde. Met 14 vrijwilligers uit kerkgemeenschap en tuincommissie werden de bezoekers door het kerkgebouw en de tuin rondgeleid en van koffie of thee voorzien. Iedereen die heeft bijgedragen aan een geslaagd monumentenweekend van harte bedankt!

Namens de KIK, Erik Kool

20 oktober: benefietvoorstelling van “Mandela, Long Walk to Freedom”

Op 20 oktober vertonen wij de indrukwekkende film “**Mandela, Long Walk to Freedom**”. De film is gebaseerd op de gelijknamige autobiografie en neemt je mee op de levensreis van Nelson ‘Madiba’ Mandela. De film biedt een unieke visie op de ontstaansgeschiedenis van een modern icoon, vanaf zijn jeugd in een klein plattelandsdorp tot en met zijn presidentschap van Zuid-Afrika in de jaren '90. De film schetst een eerlijk portret van Mandela als jonge man met een voorkeur voor boksen, snelle auto's en mooie vrouwen, maar ook als een getalenteerd advocaat en vrijheidsstrijder die wapengeweld niet uit de weg ging om zijn politieke boodschap over te brengen.



We hopen dat het zien van deze film u zal inspireren om een extra gift te geven aan het gezamenlijke project van de diaconieën van Velp en Rozendaal in Zuid-Afrika: “SOS KAYAMANDI”.

De stichting SOS Kayamandi uit Dieren spant zich al jaren in om de kwaliteit van leven van kinderen in de townships van Kayamandi en Cloeteville bij Stellenbosch te verbeteren. Daarbij gaat het met name om de woon- en leefomstandigheden van weeskinderen en de gezondheid van kinderen in het algemeen. De stichting is verantwoordelijk voor drie kleine weeshuizen in deze townships, waar in elk huis zes kinderen met hun pleegmoeder wonen. En er is een broodproject, waardoor meer dan 1200 schoolkinderen iedere dag twee boterhammen met pindakaas, melk en fruit krijgen.

Voordat de film begint zal Bea Lanting uit Dieren, voorzitter van SOS Kayamandi, ons kort iets over dit project vertellen.

Zoals u bij onze filmvoorstellingen gewend bent, staat er een mandje voor uw vrijwillige bijdrage, die deze keer in zijn geheel bestemd is voor het project Kayamandi. We hopen dus op een extra royale bijdrage! U kunt in plaats van contant geld ook een bijdrage storten op de bankrekening van de Rozendaalse diaconie, **NL16 INGB 0000933939**, onder vermelding van “Kayamandi”.

Inleiding en film starten om 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is er inloop met koffie en thee. Na afloop praten we na met een glas en een hapje. Graag aanmelden vóór 17 oktober bij Liesbeth van Hulst, Email: liesbethvanhulst@kpnmail.nl; Tel: 3634698.

namens de KIK, Erik Kool



De Serre van Rozendaal

Serre van Rozendaal op woensdagochtend weer open!

Na een lange lockdown van een half jaar, zijn we woensdag 9 juni weer van start gegaan. Het weer was prachtig, de tuin om van te genieten en het koffiedrinken met elkaar na zo'n lange tijd een verademing!

Veel bezoekers zijn inmiddels dubbel ingeënt en met mooi weer zitten we buiten op het terras. Binnen hanteren we de RIVM-maatregelen. Gezien de vaccinatiegraad en onze voorzichtigheid naar elkaar toe, kunnen we veilig en gezellig met elkaar van gedachten wisselen over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Voor velen van u is de Serre een bekend begrip. En u bent dus weer zeer welkom. Voor diegenen die ons nog niet kennen, kom vooral een keer langs om de gezellige sfeer te proeven. U kunt zich per mail aanmelden voor dinsdag 17.00 uur. Wij zorgen dan voor het juiste aantal stoelen op gepaste afstand.

Wij zijn elke woensdagochtend geopend van 10 uur tot 12:30 uur. We zien u graag komen.

Met een vriendelijke groet

het gastenteam van de Serre van Rozendaal



autodienst: coördinator en nieuwe vrijwilligers gezocht

Per 1 oktober 2021 wordt de autodienst weer opgestart.

Contactpersoon is Miep Dijkhuis.

Wie gebruik wil maken van de autodienst, kan met haar contact opnemen.

Ook zoeken we nog vrijwilligers die willen rijden.

Telefoonnummer 026 4954437 en e-mail miep.dijkhuis@dekerkvanrozendaal.nl.

datum inleveren volgende kopij

De kopij voor de volgende Nieuwsbrief mag worden aangeleverd voor 29 oktober aanstaande. Ik dank hierbij iedereen voor het accuraat en ook op tijd inleveren van de kopij voor deze Nieuwsbrief: dat werkt bijzonder fijn! Mijn e-mailadres luidt: f.ort@upcmail.nl

afsluiting: gedicht Frits Koning

Omdat we deze maand toelevan naar de herdenkingsdienst voor de overledenen die wij rondom Allerzielen vieren (dit jaar is dat op 7 november), heb ik hier een gedicht opgenomen van Frits Koning. Het heeft de titel *verdrietgraniet*. Ik vind het een prachtige trait-d'union tussen deze Nieuwsbrief en de komende Nieuwsbrief.

Verdrietgraniet

Elke dag bik ik een stuk
van mijn verdrietgraniet.
Soms een splinter, soms een brokje
en soms wil het niet.
Vlugge vonken vliegen er van af
en kost het mij de beitel.
Maar langzaamaan ga jij
in mijn verdrietgraniet ontstaan.
Ik schuur en schuur
en zie mijzelf in jou verschijnen,
alsof we samen verder gaan.

Frits Koning
frkoning@gmail.com
